

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΧΤΙΤΣΗ

1

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

(Μαθητικό τετράδιο)

Ἄπόψε εἶναι ψυχασάββατο.
Χαίρουτ' ἀπόψε ἡ ψυχές.
Ἄπόψε ποῦναι ψυχασάββατο
ἔρχονται ἡ γρηές σκυφτές.

Καμπουριασμένες, σκυθρωπές
στρίβουνε τὸ στεγνὸ δρομάκι
κρατῶντας κάθε μι' ἀπ' αὐτές
μιὰ λειτουργία κι' ἓνα κεράκι.

Μέσα στὴν ἐκκλησία ψάλλει ὁ παπάς
μύριες εὐχές γιὰ τὶς ψυχές τῶν πεθαμένων.
Ἔτσι συμβαίνει στὰ χωριά, ὅπου κι' ἂν πᾶς.

Κι' ἀναγαλλιάζει κι' ἡ ψυχὴ τῶν πονεμένων
βαρυπενθούντων ποῦ στενάζουνε.
Καὶ τὰ κεράκια στὰ μνημεῖα στάζουνε...

15.2.43

2

ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ

Πάτρα, 15 Μαρτίου 1943

(Πρόλογος στὴ χειρόγραφη «Μέλισσα»)

Δέκα παιδιά, ἀποφασίσαμε νὰ ἐνώσουμε τὶς μικρὲς πνευματικὲς δυνάμεις μας, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε ἓνα ὕψηλὸ πνευματικὸ σκοπὸ.

Θελήσαμε, ἐκδίδοντας τὴ «Μέλισσα» νὰ δημιουργήσουμε μιὰ ζωντὴ πνευματικὴ κίνηση ἀνάμεσα στὰ παιδιά τῆς ἡλικίας μας, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦμε ὑποστηρικτὲς τοῦ δύσκολου καὶ κοπιαστικοῦ μας ἔργου.

Ἀκόμη θελήσαμε νὰ δείξουμε πὼς εἴμαστε ἱκανοὶ ν' ἀναπτύξουμε κάποια πρωτοβουλία, δίχως τὴ βοήθεια μεγαλυτέρων, θίγοντες συνήθως θέματα φιλολογικά, ποῦ νὰ ἀπέχουν πολὺ ἀπ' τὴ βαρεῖα φιλοσοφία καὶ τὴν ἐπιστημονικὴν ἀνάλυση.

Μά, ἐπειδὴ, ἴσως, οἱ πνευματικὲς δυνάμεις μας δὲν εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ στηρίξουν λογοτεχνικὸ περιοδικὸ καὶ ἐπειδὴ τὸ περιεχόμενον τῆς «Μέλισσας» θὰ κατανοῦσε μονότονον καὶ κουραστικὸ, ἀποφασίσαμε νὰ δεχθῶμε τὴ συνεργασία καθενὸς -μᾶς ποῦ ἀσχολεῖται μὲ τὴ λογοτεχνία καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει μὲ ὅποιονδῆ-ποτε τρόπο.

Ἐλπίζουμε, πὼς, χάρις στὴ θερμὴ ὑποστήριξί σας, ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲν πρόκειται νὰ σταματήσει, καὶ πὼς ἴσως μιὰ μέρα κατορθωθεῖ νὰ τυπογραφηθεῖ ἡ «Μέλισσα» καὶ ν' ἀποκτήσει γενικώτερα μιὰ ἀξιοπρεπέστερη ἐμφάνιση ἀπ' τὴ σημερινή.