

μο, όταν είδα καθαρά πώς η ζωγραφική γίνεται με την αίσθηση και άμεσα την αίσθηση σχεδόν αποκλειστικά. Γλύτωνα από όλες τις ενοχλητικές παρεμβολές της κριτικής που τις πιο πολλές φορές γίνεται είτε με την σκέψη είτε με το συναίσθημα. Στη ζωγραφική, και για την δημιουργία και για την απολύτωση, τον πρώτο λόγο τον έχει η αίσθηση.

Την ώρα της δημιουργίας περνάμε από το μεγάλο του ζωγράφου χιλιά δυο πράγματα, σαν δλόκληρος άνθρωπος που είναι. Μαζύ αισθάνεται και συναισθάνεται, σκέψι τετα, διασθάνεται και κάνει ό,τι άλλο δεν έχει ονομάσει ακόμη ή ψυχολογία. Το κώο ο ήμος είναι ή προσπάθεια να ξελαμπαζώσει την αίσθησή του. Έτσι και σε βάρος κάθε άλλης λειτουργίας. Η κρία προσπάθεια είναι να ιδη και να γράψει αυτό που είδε. Και επειδή δεν είναι δυνατό να ιδει κανείς τίποτα μοναχό του, αυτή η ζωγραφική προσπάθεια είναι πράξη συνθετική. Για τον ζωγράφο δεν υπάρχει ένα χρώμα μοναχό του. Πάντα υπάρχει σε σχέση με το διπλανό, το διπλανό.

Ο ζωγράφος με γραμμές, τόνους και χρώματα αισθάνεται, δηλαδή φοιτάει σ' έτοιμη με τον κόσμο. Όταν συνθίττει γραμμές, τόνους και χρώματα, λέει την ανθρώπινη ιστορία του, αυτήν που δεν έχει κανέναν άλλον τρόπο για να την πει.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ετύχημα για τον άνθρωπο, να έχει στην διάθεσή του την ζωγραφική σαν τρόπο για να ομιλάει την ανθρώπινη του.

Οι κριτικές στο σύνολό τους μοιάζουν να μην κατανοούν αυτό το ετύχημα, αφού πισχίζον να μπροδέφουν την δουλειά του ζωγράφου με πράγματα ξένα. Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής μιλάει για τις πολιτικές, τις κοινωνικές και φιλοσοφικές πίστιες των ζωγράφων. Τι νόημα θα είχε να καταγράφει κανείς στην τόσο δύσκολη χρήση των χρωμάτων για να πη τις πολιτικές του ιδέες, ενώ θα μπορούσε να κάνει το ίδιο (και πολύ καλύτερα) με τις εφημερίδες ή το ταχυδρομείο; Άλλοι μιλάνε για αναζητήσεις της σκέψης σαν να πούκεται για μαθηματικά. "Όλες αυτές οι συσχετίσεις της ζωγραφικής με άλλες ανθρώπινες πράξεις γίνονται για να πάρει αξία η ζωγραφική! Γά κάθε τι που μιλάμε, θλόνουμε να διεξομμε πόσο σπουδαίο είναι. Μην ξεφροντας λοιπόν τι είναι ακριβώς, το παρουμαίζουμε με κάτι άλλο και γυρίζουμε πλεονό.

Η αλήθεια είναι ότι το φογο ζωγραφικής είναι παραπλανά. Φτάνει στον θεατή δλόκληρο, τελειωμένο μονομιάς. Κεντρίζει το μάτι μας σαν σύνολο, κολλάει στο θέμα. Λύσκολα μπορούμε να βρούμε την άκρη και να παρακολοθησουμε στιγμή προς στιγμή την λειτουργία του ζωγράφου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ή αίτια που αναγκάζει όσους γράφουν για την ζωγραφική να λένε τόσο άσχετα πράγματα, τόσο βαρύνοντες οητορίες. Το γε-

γονός ότι στον αιώνα μας οι ζωγράφοι προσπάθησαν ν' απαλλαγούν από τα «έξωτερικά», όπως λέγονται, στοιχεία της ζωγραφικής και να ζωγραφίσουν γραμμές και χρώματα με τίτλο μόνο τη λέξη «σύνθεση», δείχνει πόσο μεγάλη δυσκολία έφεραν οι κριτικές. Και πάλι βέβαια δεν ξεκαθαρίστηκε τίποτα για τους «επιλότρευτους». Βρήκαν τον τρόπο να μιλήσουν πάλι αδιόρατα για εξάρσεις, για κινητικές άκνησεις, έρωτικά σύνδρομα και άλλα τέτοια φοβερά. Στον κόσμο φαίνεται πύ σπουδαίο το έπιναστατικό, το περιπλοκο, το έπιστημονικό.

Όμως για όσους αγαπάμε την ζωγραφική έχει κάποια σημασία το γεγονός ότι, ενώ οι έπιστήμονες της αρχαίας Αιγύπτου άπείτηχαν να κρατήσουν αιωνίως άκμαίο το ανθρώπινο σώμα ταριχευόντάς το, οι ζωγράφοι κατάφεραν να διατηρήσουν άτόφια την αίσθησή του κορμού μόνο με λίγα χρώματα πάνω στον τοίχο.

Είναι βέβαια ένας έμμεσος τρόπος αιωνιότητας αλλά οι έμμεσοι τρόποι είναι κάποτε πιο σοφοί, πιο τραγικοί και πιο ανθρώπινοι.

Η ζωγραφική είναι έμμεσος τρόπος, και αυτό δηλώνει μια στέρωση. Αυτό στην αρχή. Όταν ερωδοθη ή σύνθεση, ή στέρωση έξυφανίζεται ως δ' α μαγείας. Πραγματικά με τρόπο μαγικό, αφού την τελευταία λέξη σε μια καλή ζωγραφιά την λέει πάντα ο Άγγελος.

Έδω θα σταματήσω γιατί έφυγα πάλι από το μέτρο. Ξαναλέω ότι θα μου άρσσε να ιδω γραμμένο τι σέφτοντα άλλοι για άλλες Τέχνες.

Γιώργος Μπουδανόπουλος

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

- * ΣΠΕΠ'Α, μάρτης '75, άρ. 1
- * Έλαμ. Γ. Μπαλομή: Μνήμη (Κέδρος, Αθήνα 1974)
- * Η Νέα Ποίηση, τεύχος 2, Δεκέμβριος 1974
- * Η Νέα Ποίηση, τεύχος 3, Γενάρης 1975
- * Ρανδερμα Άφιέρωμα: Λέσκο.να Καθαβάνου: Άψυχο
- * Ρανδερμα Άφιέρωμα: Γιάννη Κ. Λούλη: Έξουσία και Άντιπολιτεση στη Σοβιετική Έγωση.
- * Ντίνα Κατσηφροιστόρη: Έμεις παίζουμε, έσεις; (Κούρος 29/74)
- * Γιώργος Νέξος: Ποο ο λογία (Κούρος 30/74)
- * Λίνο καρούπα: διαστάσεις (Κούρος 31/74)
- * Σιαφρος Άντωνίου: Λιγηήματα 1974 (Κούρος 32/75)
- * Πάνος Φωτημάρης: Άλφαβητάρι (Κούρος 33/75)
- * Κνο. Ντελόπουλος: Η διβλιοθήκη στο σχολείο
- * Έδχαριστοίμε για την πρόσκληση των ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΟ.

....