

Πῶς ΒΛÉΠΟΥΜΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

‘Ο Σολωμός ήταν, στά ξημερώματα τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς, δταν τὸ ἀκατάλυτο Φῶς τῆς ἑλληνικῆς Ψυχῆς καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ Λόγου πάλευε νὰ δηγεῖ ἀπὸ μία καταιγίδα αιώνων, τὸ οὐράνιο τόξο, ποὺ ἀποκάλυψε καὶ πάλι ἐναρμονιστένες τίς βασικές ἀποχρώσεις αὐτοῦ τοῦ Φωτός. Ήιστεύω, δτι: Ωδὲ πρέπει νὰ στρέφουμε καὶ σήμερα καὶ πάντα τὰ μάτια μας στὸν Σολωμό, γιὰ νὰ μὴ χαθούν μέσα μας οἱ ἀποχρώσεις αὐτές, ποὺ δὲν κινδυνεύουν τόσο ἀπὸ τὸ σκοτάδι (αὐτὸ δέχεται καὶ παρέρχεται σὸν τὴν κάθε γύχτα), δσο ἀπὸ τὸ πολὺ ἀ φῆρη μὲν ο — δέχεται μὲ τὸν ἑλληνικὸν δρέποντα — φῶς τῶν τωρινῶν καὶ ἐρχόμενων καιρῶν.

* * *

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

‘Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ εἶναι, γιὰ μένα, ἔνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ποιητὰς τῶν αἰώνων. Ο ΣΟΛΩΜΟΣ (δ πρῶτος), δ BAUDELAIRE καὶ δ HOLDER-LIN μὲ συνδεύουνε, ἀνελλιπῶς, ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια ἵστημε σήμερα. Κατόπιν ἀγάπησα τὸν LAUTREAMONT, τὸν ΚΑΒΑΦΗ, τὸν ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, τὸν APOLLINAIRE. Ο ΣΟΛΩΜΟΣ, δμιούς παραμένει πάντα, φυσικά, δ πρῶτος.

“Οτι κι’ ἀν ἔγραψε δ ΣΟΛΩΜΟΣ εἶναι κι’ ἔνα ἄριστούργημα. ‘Ἄπ’ τὴν γενικὴν τοῦ περίοδο μέχρι τὸ κορύφωμα τῆς παραγωγῆς, του, ἀλλὰ καὶ τὰ σατυρικὰ του, τὰ πεζά του, οἱ ἐπιστολές του, εἶναι, κυριολεκτικά, θαύματα. ‘Ἀκόμα κι’ οι Ιταλικὲς δοξιμές του, ποὺ δέβαια σκόπευε τελικὰ νὰ τὶς μεταπλάσῃ καὶ νὰ τὶς δλοκληρώσῃ στὰ ἑλληνικά.

Τώρα, ἀν ἔγραψε αὐτές τὶς σκληρές παρατηρήσεις, γιὰ τοὺς ίδιους του τοὺς στίχους, στὰ περιθώρια τῶν ἐκδοθέντων ὅμιλων του, αὐτὸ δὲν πρέπει ποσῶς νὰ μάς ἐπηρεάζῃ. ‘Αντίθετα μᾶς πείθει γιὰ τὴν δίψα ποὺ είχε, δ μέγας αὐτὸς καλλιτέχνης, γιὰ μία περαιτέρω τελειοποίηση τῶν ηδη ἀπόλυτα τέλειων ἐπιτευγμάτων του.

Πιστεύω πώς, αὐτοὶ ποὺ φέγουν τὸ σολωμικὸ Ίργο γιὰ τὸν «ἀποσκασματικό» (;) χαρακτήρα του, δὲν ξέρουνε τὶ λένε. Τὸ κάθε κείμενο τοῦ ΣΟΛΩΜΟΥ εἶναι πλήρες, δλοκληρωμένο, αὐτοτελές. Καὶ στὸν πιὸ ἀπομερονωμένο ἀκόμα στίχο του, ἀφομούν δηγοιες, στοχασμοὶ, αἰσθήματα.

Ο ΣΟΛΩΜΟΣ δὲν εἶναι μόνο δ μεγάλος Ποιητής. Είναι: καὶ δ μεγάλος “Ἐλλην. Γυώρισε τὴν Ἰταλία καὶ τὶς ἐμφορφίες τῆς ἀπὸ παιδί. “Ομως, δ νοῦς του εἴτανε μόνο καὶ πάντα στὴν Ἐλλάδα, Μόλις τὸ μπόρεσε, ἐπέστρεψε στὴν γενέτειρα, γιὰ νὰ μὴν ἐγκαταλείψῃ ποτὲ πιὰ τὴν Ἐφτάνησο. Η ψυχὴ του δονοῦσε μὲ κάθε τὶ τὸ ἑλληνικὸ καὶ δ βαθύς, δ μεγαλοφυῆς χειρισμός του τῆς γλώσσας μας μαρτυράει τὶ ἐκλεινε μέσα στὴν ψυχὴ του. Αὐτὴ δηγάση του: «CHIUDI NELLA TUA ANIMA LA GRECIA: (Ο ALTRA COSA) ...», ποὺ μᾶς περιέσωσε δ Καιροφόλας, χρύσε: ἔνας δλοκληρο κόσμο. «ΚΛΕΙΣΕ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: (Η ΟΤΙΔΗ-