μός είναι παρών τώρα πιὸ πολύ ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Ο Σολωμός είναι ἐδῶ μαζί μας και μᾶς γυρεύει μιὰ νέα, πλήρη δικαίωση». — Τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Δοκίμιὸ μου «Ο Σολωμὸς ἀνάμεσά μας, ἀναζήτηση τῆς ἀληθινῆς ἀνθρώπινης φύσης» (σελ. 17) —. Ο Σολωμὸς λοιπὸν είναι ἐδῶ ἀνάμεσά μας, μας συνοδεύει και δέν τὸ ξέρουμε, δὲν τὄχουμε κάνει ἀκόμα συνείδηση. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ἡ παρουσία του είναι μέσα μας δαθειά, θǎλεγα πὼς είναι μέσα στὴν ίδια του τὴ λησμονιὰ μέσα μας, καὶ γιὰ τοῦτο πιὸ ἐσωτερική καὶ πιὸ γόνιμη.

Ή λησμονιά του προέχυψε από την είσδολη των Φαναριωτών και της Παλαιάς 'Αθηναϊκής Σχολής ώς τον Παλαμά. Είσδολη εύχολης λογοκοπίας, από τη μιά, παρεκτροπής από την αληθινή ανθρώπινη ούσία, από την άλλη. Αησμονώντας κάτω απ' δλα τοῦτα τὰ ἐπιστρώματα τὸ Σολωμὸ λησμονήσαμε τὸν γνήσιο ἐαυτό μας, την ἀνθρώπινη οὐσία μας, την ὀντολογική μας σύσταση, ποὺ ἀποτελεί την οὐσία της ἀληθινής Ποίησης, αὐτὸ ἀχριδῶς ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Σολωμὸς τὄθεσε ὡς δόγμα:

- "Ας έργάζεται (τὸ ποίημα) ἀδιάχοπα γιὰ την ἀληθινήν οὐσία --

Καί ή έχτροπή αυτή χράτησε σχεδόν έναν αίώνα, 1835 — 1935. που έμφανίζεται ή σύγχρονη ή ή Νεώτερη Ποίησή μας.

"Αν προσέξει κανείς τη Νεώτερη Ποίηση μας δαθύτερα. ἀπό μέσα. Θά διαπιστώσει δτι πίσω ἀπό τἰς ἀτομικές διαφορές τῶν ποιητῶν, ποῦ τὴν ἐκπροσωποῦν, ἔνα κοινὸ ἔδαφος ἢ ρεῦμα — ἕναν κοινὸ τόπο, Θάλεγα, — δτι τὸ θέμα της είναι ἕνα: ὁ μῦ θος τοῦ ἀ ν θ ρ ὡ που ἀπὸ δύο γωνίες ὄψεως: τὴν ὑποστασιακὴ καὶ τὴν κοινωνική, ποὺ συχνὰ φτάνει ἀπὸ τὴν λεγόμενη ὑπαρξιακὴ ἀγωνία, στὸν ἀντολογικὸ κίνδυνο, ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ χίλια δυὸ μέσα καὶ ὄργανα νὰ μᾶς διαλύσει τὴν ἀνθρώπινή μας σύσταση καὶ νὰ μᾶς μεταδάλει σὲ πράγματα πρὸς χρήσιν. Ἐπανέρχεται ὅηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν Ποίηση ἡ ἀρχή:

— "Λς ἐργάζεται (τὸ ποίημα) ἀδιάκοπα γιὰ τὴν ἀληθινὴν σισία — χωρίς προγραμματισμό.

Ή στροφή πρός τὸν μύθο τοῦ ἀνθρώπου προσδιορίζεται ἀμεσότερα ἀπό τὸν Καδάφη, τὸν ἀμέσως προηγούμενο, τὸν πρόδρομο τῆς Νεώτερης Ποίησης, ποὺ ἡ ἐπίδρασή του είναι ἐπίσης ἐσωτερική κατὰ γενικὸ κανόνα. Διὰ τοῦ Καδάφη ἀνακαλείται ὁ Σολωμός ἐκεῖ, ὅπου ή Ποίηση προχωρεῖ σὲ ὅαθύτερα ἀντολογικὰ στρώματα. Καὶ τοῦτο γιατὶ ὁ Καδάφης καὶ ὁ Σολωμός, οἱ δύο αὐτοἱ ἀκραίοι ποιητές, συγγενεύ ουν παρὰ τἰς μεγάλες διαφορές, ποὺ τοὺς χωρίζουν, συγγενεύουν στὸ νόημα τῶν «Τειχῶν», ἢ τῶν «Ἐλευθέρων Πολιορκημένων».

Η στροφή πρός την «άληθινήν ούσία» ἐπιφέρει ἀπό μέσα πρός τά έξω καὶ τήν πυκνότητα τοῦ λόγου στήν ἐκφραστική μορφή, την ποιητική κυριολεξία, που χαραχτηρίζει τη Σύγχρονη Ποίησή μας. Επανέρχεται το «τοιουτοτρόπως ή κάθε λέξη δυήκε μεστή ἀπό νόημα».

Η ἀνἀκληση τοῦ Σολωμοῦ ἀπὸ τὴ λησμονιὰ μέσα μας. ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀπὸ τὴν ἀναλογία τῆς σύγχρονης «Πολιορκίας» τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀντοχῆς καὶ τῆς «ἐξόδου», πρέπει νὰ γίνει συνειδητὴ μὲ μιὰ νέα θεώρηση τοῦ ἔργου του, κατὰ δάθος, ἔτσι ὥστε ὁ ἀξεπέραστος ποιητὴς νὰ μᾶς γίνει κέντρο προσανατολισμοῦ.

ΡΙΤΑ ΜΠΟΥΜΗ -- ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο Διονύσιος Σολωμός είναι ό κατ' έξοχην - έθνικός - ποιητής μας. Έζησε ἀπ' την ἀρχή ὡς τὸ τέλος την Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μέγα μέρος ἀπὸ την ποίησή του τροφοδοτήθηκε ἀπ' αὐτήν, χάρισε στην πατρίδα μας τὸν Ἐθνικό της ¨Ιμνο καὶ ποτέ κανένας δὲν ἀμφισδήτησε τὸ μεγαλείο καὶ τη λάμψη τῆς ποίησής του.

Αντίθετα, οι άλλοι τρείς μεγάλοι ποιητές μας, οι δυό έπίσης έθνικοι, ό "Αν-

4

δρέας Κάλδος και ό Κωστής Παλαμας, άλλά και ό τρίτος, Κ. Καδάφης, τό ίδιο έθνικός γιά τη νεώτερη έλληνική συνείδηση που δίνει καθολικώτερη έννοια στόν δρο «έθνικός ποιητής», και άντιδράσεις προκάλεσαν και άντιθέσεις που έφθαναν μέχρι και σ' αυτή την άρνηση.

Ο Κάλδος παράμεινε άγνωστος γιὰ πολλές δεκαετίες, μέχρι ποὺ ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, σὲ μιὰ συνταρακτική διάλεξή του τὸν ἀποκατάστησε. Ο Παλαμᾶς ἰδιαίτερα ξεσήκωσε δίαιες ἀντιδράσεις, ποὺ τοῦ ἀρνιόταν καὶ αὐτή τὴν ὑπόσταση τοῦ ἀληθινοῦ ποιητῆ. Ἐγινε ὁ ἀντίποδας τοῦ Σολωμοῦ. Κι ὁ Γιάννης ᾿Αποστολάκης, μὲ μιὰ σειρὰ ὁμοιδεάτες του, ἀποκαλοῦσαν τὸν Παλαμᾶ «κατασκευαστή», ποιητή τοῦ «γραφείου», φλύαρο, στεγνὸ διανοητή ἔξω ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς ζωῆς.

Ο Καδάφης είναι γνωστό πόσο δεινοπάθησε για να όρθοποδήσει στη συνείδηση των νεωτέρων. Αχόμα και χλευαζόταν δημοσία αύτος ό παγχόσμιος σήμερα ποιητής.

Γιατί όλα αυτά; `Από τη μιά ή γενική παραδοχή γιά το Σολωμό και άπο την άλλη οι άντιδράσεις και ο σάλος;

Λύτή ή δμόφωνη κατάφαση γιά την ποίηση του Σολωμου δέν ένισχύει καί πολύ το εύρος της προσφοράς του. Ποτέ ένας ποιητής, άληθινά μεγάλος, δέν κλείνει όλα τά στόματα των συγχρόνων του καί των κατοπινών του πρός τις γόνιμες καί διερευνητικές άντιρρήσεις. Ππάρχουν πολλά παραδείγματα στην παγκόσμια ποίηση. Θά μπορούσαμε νά ποθμε, πώς όλοι οί άληθινά μεγάλοι ξάφνιασαν την έποχή τους. Στό δικό μας χώρο το φαινόμενο έξηγείται άπο μερικά δεδομένα:

α) (Ο Σολωμός ήταν ό πρώτος μεγάλος πού έρχότανε να προσφέρει μια άληθινή ποιητική συγκίνηση, μια καθαρή και προσιτή λυρική πνοή. 6) Το νεοπαγές έθνος είχε άμεση άνάγκη άπο ποιητή δικό του, πού τὸν ήθελε μεγάλο και έθνικό γιά να διχαιολογήσει χαι να αξιοποιήσει χαλλιτεγνικά την χαταγραφή μεγάλων έθνιχῶν στιγμών του Ιστορικού άγώνα. γ) 'Η ποίησή του, όμαλή, ρευστή, λυρική, άμεση καί χάποτε έθνιχο - έπιχή. Δέν είχε μέσα της σπέρματα άνησυχίας, δέν πρόσφερε πειραματισμούς, πειθαρχούσε στις ποιητικές έκφράσεις και στή στιχουργική τής έποχής του. Αίσθητικές αντιλήψεις καινούργιες δέν κόμιζε. Προεκτείνοντας το δημοτικό τραγούδι, ανέδασε το λυρισμό σε μια περιωπή αληθινά ύψηλή. Καί μόνο από τη γλώσσα άποδείχνονταν ή μεγάλη του στόφα και άπο την έκφραση ή καλλιέργειά του. Η θέση πού έπαιρνε στήν άρτιγέννητη λογοτεχνία μας, μελλοντικά, δε θά εμπόδιζε σε κανένα τή θέα του κόσμου. 'Αντίθετα, οι άλλοι τρείς συνάδελφοί του, και ίδιαίτερα δ συνοικήλιχός του Κάλδος, είχαν τολμήσει να έχφρασθούν διαφορετιχά. Να ζυμώσουν χαι να πλάσουν με άλλους τρόπους την ποιητική τους ύλη, που ύψηλόφρονα, με μορφή κλασική, μεγαλόστομα, με λεκτικό και στοχαστικό πλουτο ή με προοπτικές ούμανιστικές, δραματικές και οίκουμενικές, ξεκινούσαν ν' άναπτύξουν άπ' τά μικρά συμδάντα της ζωής, για να είσχωρήσουν στην ένδοχώρα. να δημιουργήσουν σύμδολα, να προστρέξουν σε ίστορικές περιόδους πρόσφορες, άληθινές ή ποιητικά και αύθαίρετα δημιουργημένες. Π τόλμη τους αυτή φυσικό ήταν να προχαλέσει γόνιμες και αρνητικές αντιδράσεις.

Ο Σολωμός σήμερα είναι ένα σεδάσμιο σύμδολο άγγιχτο. Δὲ μᾶς προδληματίζει σάν τοὺς ἄλλους τρεῖς. Όχι ή ποίησή του, ἀλλὰ τὸ πρῶτο, τὸ ἀρχικὸ παράδειγμά του στὴν ἀφετηρία τῆς πνευματικῆς μας πορείας, τὸν τοποθέτησε στὸ ὁρόσημο ἐκείνο ποὺ κλείνονται ὅσοι ἐπιτυγχάνουν νὰ γίνουν ἀνδριάντες. Ο Σολωμός δὲν ἀνησυχεῖ, δὲν παρασύρει τἰς σημερινὲς γενεές. Δὲν προσφέρει αἰσθητικὰ ἐνδιαφέροντα, δὲ συναρπάζει. ᾿Ακόμα καὶ ἡ ποιητική του ἐξομολόγηση δὲν ἐντυπωσιάζει. Παραμένει ἀπείραχτος στὸ ὅάθρο του, σεδαστός καὶ παραδεκτὸς ἀπ᾽ ὅλους μας σὰν γενάρχης, μὲ ὅλα ὅσα μπόρεσε νὰ μᾶς προσφέρει μὲ τὰ ἀγνὰ λυρικὰ καὶ τὰ ὑψηλόφρονα καὶ πατριωτικὰ ποιήματά του, καὶ μὲ κείνο τὸ θαυμαστὸ τὲ ὀξύτητα πεζογράφημά του «Ή γυναίκα τής Ζάκυνθος». Άλλα δέν ξυπνάει σ' έμας την έξέγερση, τη δαθειά άναταραχή, το συγκλονιστικό αποτέλεσμα μιας ποίησης άνθρώπινης, διεισδυτικής καί, άκόμα, προφητικής.

Τ. Κ. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ

'Απαντώ εύχαρίστως στούς φίλους της «Τδρίας». Στό έρώτημά σας τό «σήμερα» δέν έχει τη θέση του, παρέλχει. () Σολωμός είναι καί θά μείνει ή άπόλυτη 'Ιδέα της Όμορφιας έ σα ε ί. Η ίδέα, άμα και λάμψη τόσο άπόλυτα, δέν φοδάται άποσχίαση.

"Αλλωστε άρχοῦν οἱ λίγες φράσεις τῆς ἀποχαλυπτικῆς -Γυναίκας τῆς Ζάκυθος», γιὰ νὰ μαρτυρήσουν, πόσο ἔχω δίχιο.

"Αν έξαχολουθοῦμε νὰ λεγόμαστε "Ελληνες χι' ἀν χρατάμε ἀχόμη στὸν αἰματοδαμένο ἐθνισμό μας, πρέπει νάχουμε χειμήλιο χαὶ φυλαχτὸ τὸ τρίπτυχο Σολωμότ --- Κάλδος --- Παπαδιαμάντης.

Θά πρόσθετα και τον Μακρυγιάννη, αν δέν ήταν έμπαθής, άθυρόστομος κι όχι το ίδιο άγνος με άνιδιοτέλεια. Δέν με παρασύρει ή δοή.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Δέν μοῦ είναι δυνατό νὰ γενικεύσω την ἀπάντησή μου σχετικὰ μὲ τόν Σολωμό. Πῶς νὰ ξέρω πῶς τὸν ὅλέπουν οἱ ἄλλοι; θὰ σὰς πῶ μονάχα πῶς τὸν ὅλέπω ἐγώ. Καὶ πάλι ἡ ἀπάντησή μου θὰ ὅρίσκεται κάτω ἀπό τὸ θέλγητρο μιᾶς καθαρὰ προσωπικής ἀνάμνησής μου: "Ενας δεμένος μὲ κόκκινο πανί τόμος παμπάλαιος τώρα, μὲ τὰ "Απαντα τοῦ Σολωμοῦ, είτανε τὸ πρῶτο διόλίο ποῦ ἔδαλαν στὰ χέρια μου οἰ γονεῖς μου στὴν ἡλικία ποὺ πρωτάρχισα νὰ μαθαίνω γράμματα, νὰ συλλαδίζω. Τοὺς εὐγνωμονῶ γι' αὐτό. Ξύπνησα στὴν ἐνσυνείδητη ζωή μὲ τοῦ Σολωμοῦ τοὺς στίχους, είναι δεμένοι μὲ τἰς δλόπρωτες, τἰς χλωρὲς ἐμπειρίες μου, τοὺς ὅρίσκω λοιπὸν χτισμένους στὰ θεμέλια τῆς ὕπαρξής μου.

Θά έλεγα πώς ό Σολωμός είναι το μεγάλο μας ύπόδειγμα, γιατί συνδυάζει τή λιτότητα με το δάθος του συναισθήματος και του στοχασμού, τή διαύγεια με την ύπεραισθητή μαγεία.

Τι σχέση, τώρα, μπορεί νά έχει ένα τέτοιος ποιητής μέ τή σημερινή ποίηση. δέν το ξέρω. Σημειώστε, παραχαλώ, ότι στήν άπορία μου τούτη δέν χρύδεται χαμμιά άπολύτως αίχμή χατά του σημερινου λυριχού μας λόγου. Άναρωτιέμαι μονάχα: Η τωρινή μας ποίηση είναι φυσιολογικό γέννημα της ώρας αύτης του κόσμου. δπως κι έπρεπε να είναι, αν όμως και με τι τρόπο γεφυρώνει το χάσμα άνάμεσα στον Σολωμό και σ' έμας, έχείνη το ξέρει. Έγώ, πεζογράφος άπλος, δέν είχα να λύσω αύτο το πρόδλημα, ώστε να μπορώ να έχθέσω τώρα τήν άποψή μου.

Σήμερα δπως και τότε που σας είπα, θαυμάζω, προσκυνώ τόν Σολωμώ. Του χρωστώ εύγνωμοσύνη που έδρεξε με τη δροσιά του τά παιδικά έναν καιρό μάτια μου.

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΦΗΣ

Λυπάμαι πού ό χῶρος δὲ μοῦ ἐπιτρέπει μιὰ πιὸ πλατιὰ ἀνάπτυξη τοῦ δύσκολου τούτου ἐρωτήματος γύρω ἀπ' τὸ Σολωμό.

Ο Σολωμός παραμένει άξεπέραστος ἀπ' ὅλους τοὺς νεώτερους, ποὺ γενικά διακρίνει ἡ ἀμετροέπεια, ἡ κοινοτοπία κι' ἡ πεζολογία. Είναι ἕνας καθαρός ποιητής. ἔστω καὶ μέσ' στὴν κλασικὴ ἦ ρωμαντική του διάσταση. Σὰν ῦφος, δέδαια, δὲν είναι τὸ σύγχρονο, ἐκφράζει τὴν ἐποχή του, ἀλλὰ σὰ μήνυμα είναι πάντα κοντά μας. γιατί