

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΙ Ο ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

παραμύθι

Μιά φορά κι ἔναν καιρό ήταν ἔνας ἐλέφαντας που ὅλημερίς δὲν ἔκανε τίποτα.

Ζοῦσε μοναχὸς του σ' ἔνα ἀπόμενο σπιτάκι, στὴν ἄκρη στὴν κορφὴ ἐνὸς δαντελλένιου δρόμου.

Ἄπὸ τὸ σπίτι τοῦ ἐλέφαντα, αὐτὸς ὁ δαντελλένιος δρόμος κατέβαινε στριφογυριστὸς κάτω ἵσα κάτω χαμηλὰ ἵσαμε μιὰ πράσινη πεδιάδα ὅπου ήτανε ἔνα ἄλλο σπιτάκι, που ἔμενε ἔνας πεταλούδας.

Μιὰ μέρα ἔκει ποὺ καθόταν στὸ σπιτάκι του δ ἐλέφαντας καὶ δὲν ἔκανε τίποτα (καὶ αἰσθανόταν πολὺ εὔτυχισμένος γιατὶ ἀπ' ὅλα αὐτὸς τοῦ ἄρεσε νὰ κάνει πιὸ πολὺ) καὶ κοίταζε ἔξω, εἶδε ξάφονο κάποιον σ' αὐτὸν τὸν δαντελλένιο δρόμο νάρχεται πάνω, ἵσα πάγω κατὰ τὸ σπιτάκι του. Καὶ γούρλωσε τὰ μάτια του, καὶ ἔμεινε κατάπληκτος. «Ποιὸς τάχαμε νὰ εἴναι αὐτὸς που ἔρχεται στράτα τὴν στράτα τὸν δαντελλένιο δρόμο κατὰ τὸ σπιτάκι μου;» ἀγαρωτήθηκε δ ἐλέφαντας.

Κι ἀμέσως κατότιν εἶδε πώς ἤταν ἔνας πεταλούδας που φτερούγιζε στὸν δαντελλένιο δρόμο τρισευτυχισμένα. Καὶ εἶπεν δ ἐλέφαντας: «Λαχτάρα μου! λέες γάρχεται γιὰ μένα;» Καὶ ὅσο ἐσίμωνε δ πεταλούδας τὸσο πιὸ ἐνθουσιασμένος αἰσθανόταν ἀπὸ μέσα του δ ἐλέφαντας. Ἀγένηκε τὰ σκαλοπάτια τοῦ μικροῦ σπιτιοῦ δ πεταλούδας καὶ χτύπησε τὴν πόρτα πολὺ ἀπαλὰ μὲ τὴν φτερούγα του. «Είναι κανεὶς μέσα;» ρώτησε.

«Ο ἐλέφαντας ήταν κατεύχαρος, ἀλλὰ περίμενε.

Κι δ πεταλούδας ξαναχτύπησε μὲ τὴν φτερούγα του, λιγάκι δυγατώτερα, διμως ἀκόμη πολὺ ἀπαλά, καὶ εἶπε: «Μέγει κανεὶς ἐδῶ, παρακαλῶ;».

Πάλι διμως δ ἐλέφαντας δὲν ἔβγαλε ἄχνα, γιατὶ ἀπὸ τὴν χαρὰ του δὲν μποροῦσε νὰ μιλήσει.

«Ο πεταλούδας χτύπησε γιὰ τρίτη φορά, κάπως δυνατά ἐτούτη τὴν φορά, καὶ ρώτησε: «Είναι κανεὶς στὸ σπίτι;». Καὶ τότε μὲ μιὰ τρεμουλιαστὴ φωνὴ δ ἐλέφαντας εἶπε: «Ἐγώ». «Ο πεταλούδας κρυφοκοίταξε ἀπ' ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα καὶ εἶπε: «Ποιὸς εἰσαὶ ἐσὺ που ζεῖς σ' ἐτοῦτο τὸ σπιτάκι;». Καὶ δ ἐλέφαντας κρυφοκοίταξε ἀπὸ μέσα κι ἀποκρίθηκε: «Είμαι δ ἐλέφαντας που ὅλημερίς δὲν κάνει τίποτα». «Α!» εἶπε δ πεταλούδας «καὶ μπορῶ νὰ περάσω;». «Εὔχαριστως», εἶπε δ ἐλέφαντας χαμογελαστά, γιατὶ ητανε πολὺ εὔτυχισμένος. Κι ἔτσι δ πεταλούδας ἔσπρωξε

τήν πορτούλα μὲ τήν φτερούγα του καὶ μπῆκε μέσα.

Μιὰ φορά κι ἔγαν καιρὸ στὴν ἄκρη του δαντελλένιου δρόμου ζουσανε ἑφτά δέντρα. Κι ὅταν δ πεταλούδας ἄγοιξε τὴν πόρτα μὲ τὴν φτερούγα του καὶ μπῆκε στὸ σπιτάκι του ἐλέφαντα, τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ δέντρα εἶπε σ' ἔνα ἀπὸ τὰ δέντρα: «Μοῦ φαίνεται, ὅπου νάγαι τὰ δρέξει».

«Ο δαντελλένιος δρόμος θὰ βραχεῖ καὶ θὰ μυρίζει δμορφα», εἶπε ἔνα ἄλλο δέντρο σ' ἔγα ἄλλο.

Κι ἔνα διαφορετικὸ δέντρο εἶπε σ' ἔνα διαφορετικό: «Τυχερὸς δ πεταλούδας ποὺ εἶναι μέσα στὸ σπιτάκι του ἐλέφαντα, ξέγνοιαστος ἀπ' τὴν βροχήν».

Τὸ πιὸ μικρὸ δεντράκι διωρεῖ εἶπε: «Αἰσθάνομαι κιβλας τὴ δροχή», καὶ πράγματι, ἐνῷ δ πεταλούδας κι δ ἐλέφαντας συζητοῦσαν μέσα στὸ σπιτάκι του ἐλέφαντα πέρα στὴν ἄκρη στὴν κορφὴ του δαντελλένιου δρόμου, ἡ βροχὴ ἀπλούστατα ἀρχισε νὰ πέφτει ὀλοῦθε ἀπαλά. Κι δ πεταλούδας μὲ τὸν ἐλέφαντα μαζὶ κοίταξαν ἔξω ἀπ' τὸ παράθυρο κι ἔνοιωσαν ὅσο ποτὲ χαρὰ καὶ σιγουριά, κι δαντελλένιος δρόμος βράχηκε κι ἀρχισε νὰ μυρίζει δμορφα κατὰ ποὺ εἶχε εἶπει τὸ τρίτο δέντρο.

Σύντομα, σταμάτησε νὰ δρέχει καὶ δ ἐλέφαντας ἀγκάλιασε μὲ τὸ ἔνα χέρι του τὸν πεταλούδα πολὺ - πολὺ εὐγενικά καὶ εἶπε: «Μ' ἀγαπᾶς λιγουλάκι;».

Κι δ πεταλούδας χαμογέλασε καὶ εἶπε: «Οχι, σὲ ἀγαπάω πάρα πολύ».

Τότε δ ἐλέφαντας εἶπε: «Εἴμαι τόσο εὔτυχισμένος! νομίζω πώς πρέπει νὰ δροῦμε περίπατο μαζί, ἐγὼ κι ἔσμ: γιατὶ σταμάτησε νὰ δρέχει τώρα κι δαντελλένιος δρόμος μυρίζει δμορφα».

Ο πεταλούδας εἶπε: «Ναι, μὰ ποῦ θὰ μπορούσαμε νὰ πάμε, ἔσυ κι ἐγώ;».

«Πᾶμε κάτω ἵσα κάτω πέρα στὸν δαντελλένιο δρόμο ὅπου δὲν πῆγα ποτέ μου» εἶπε δ ἐλέφαντας στὸν μικρὸ πεταλούδα. Κι δ πεταλούδας χαμογέλασε καὶ εἶπε: «Χαρά μου νὰ πάω μαζί σου πέρα - ἵσα - πέρα κάτω χαμηλὰ στὸν δαντελλένιο δρόμο — ἐμπέρα - λοιπόν, δὲς δροῦμε ἀπ' τὴν πορτούλα του σπιτιού σου παμπρὸς λοιπόν, δὲς κατεβοῦμε τὰ σκαλοπάτια — τὶ λές?».

Κι ἔτσι δρήγηκαν παρέα καὶ τοῦ ἐλέφαντα τὸ χέρι ἀγκάλιαζε τὸν πεταλούδα πολὺ - πολὺ εὐγενικά. Τότε τὸ πιὸ μικρὸ δεντράκι εἶπε στοὺς ἔξη φίλους του: «Μοῦ φαίνεται πώς δ πεταλούδας ἀγαπᾷει τὸν ἐλέφαντα τὸ ἴδιο ὅσο κι δ ἐλέφαντας τὸν πεταλούδα, κι αὐτὸ μὲ κάνει πολὺ εὔτυχισμένο γιατὶ θὰ ἀγαπιύγται μεταξύ τους παντοτινό».

Κάτω ἵσα κάτω στὸν δαντελλένιο δρόμο περπατοῦσαν δ ἐλέφαντας κι δ πεταλούδας.

‘Ο ήλιος έλαμψε δημορφα, στ’ ἀπόδροχο.

‘Ο δαντελλένιος δρόμος μύριζε δημορφα, λουλουύδια.

Σὲ ἔναν θάμνο ἀρχισε γὰ κελαηδάει ἔνα πουλί, κι ὅλα τὰ σύνεφα φύγαν ἀπὸ τὸν οὐρανὸν κι ἤταν ὅλοῦθε “Αγοιξη”.

“Οταν ἔφτασαν στὸ σπίτι τοῦ πεταλούδα, που ἦταν κάτω στὴν πράσινη πεδιάδα, πιὸ πράσινη τώρα ἀπὸ ὅλες τὶς φορές, εἶπε δὲλέφαντας: «Ἐδῶ μένεις;».

Κι ὁ πεταλούδας εἶπε: «Ναι, ἐδῶ μένω».

«Μπορῶ γὰ περάσω μέσα;» ρώτησε δὲλέφαντας.

«Ναι», ἀπάντησε δὲ πεταλούδας. Κι ἔτσι δὲλέφαντας ἔσπρωξε μὲ τὴν προβοσκίδα του τὴν πόρτα ἀπαλὰ καὶ μπῆκαν στὸ σπίτι τοῦ πεταλούδα. Κι ὅστερα δὲλέφαντας φίλησε τὸν πεταλούδα πολὺ εὔγενικὰ κι δὲ πεταλούδας εἶπε: «Γιατὶ δὲν ἀξιώθηκες ποτέ σου προηγουμένως νὰ ἔρθεις ἐδῶ κάτω στὴν πεδιάδα ὅπου ζῶ;». Κι δὲλέφαντας ἀποκρίθηκε: «Γιατὶ δλημερίς δὲν ἔκανα τίποτα. Τώρα δὲν ποὺ μέρα νάρχομαι νὰ σὲ βλέπω, ἀν μπορῶ γάρχομαι;». Τότε δὲ πεταλούδας φίλησε τὸν δὲλέφαντα καὶ εἶπε: «Σ’ ἀγαπῶ, γι’ αὐτὸν νὰ ἔρχεσαι ὅποτε θέλεις».

Κι ἀπὸ τότε κάθε μέρα δὲλέφαντας κατηφόριζε τὸν δαντελλένιο δρόμο ποὺ μύριζε τόσο δημορφα (περνώντας ἀπὸ τὰ ἔφτα δέντρα καὶ τὸ πουλί ποὺ κελαηδεῖ στὸν θάμνο) γιὰ νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸν φιλαράκο του τὸν πεταλούδα.

Καὶ ἀγαπιόσαγε παντοτινά.

μετ. Χρήστος Τσιάμης

