

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ζοίντα Ριθέρα

Αύτοκινητα π.π. Μπι. ρ.ρ.ρ.ρ.ρ.ρ.ρ. μ.μ.μ.μ.
 Σ.σ.σ.σ.σ.σ. Γκ.ρ.ρ.ρ.ρ.
 τή νύχτα ἀκούω πονδίκια.
 Χ.χ.χ. χ.χ. μ.μ.μ.μ.μ.
 Ν.γ.γ.γ.γ.γ.γ. γ. Ο.ο.ο.ο.ο.ο.
 Β.β.β.β.β. β. πρρ ζζζ Ιιιι
 φφφφ μου ου μπου ου

Μαρία Τερέζα Ριθέρα

Τὰ παιδὶα θορύβησαν λές καὶ ἔπαιξε κάποιο πιάνο.
 Ἡ βροχὴ ἀκούστηκε σὰν μιὰ μέλισσα ποὺ ἐρχόταν γὰρ παιξει κάποιο παιχνίδι. Ἡ βροχὴ ἀκούστηκε σὰν κάποιος γὰρ ἔκανε τὸ μπάνιο του.
 Στὸ δρόμο θόρυβος λές καὶ ἐρχόντουσαν αὐτοκίνητα ἀπὸ τὸν ζωολογικὸν κῆπο. Τὰ αὐτοκίνητα ἀκούστηκαν λές καὶ τὰ ζῷα πήγαιναν σὲ κάποιο γήπεδο.

Νάταλι ντὲ Στέφανο

Τσακίστηκα μέσα στὰ πιτσιλιστὰ κύματα.
 Τὸ ποτήρι ἔσπασε κομματιάστηκε στὸ πάτωμα.
 Γλιστρῶ κάτω στὴ λεία ἐπιφάνεια.
 Ἡ φλογέρα ἀκούστηκε σὰν κάποιο πουλί. Τὸ κλαριγέτο ἤχησε σὲ μένα ἀνήσυχα.
 μετ. Παν. Παναγιωτόπουλος

Λούς Σκίφο

Ο ἥχος ἀπὸ τὸ ἀεράκι ἔρχεται κυματιστός.
 Τὸ ἀεράκι φυσᾶ μέσα στὸν λαμπερὸν οὐραγό.
 Τὰ πουλιά πετοῦν στὰ χωράφια καὶ στὶς φάρμες.
 "Ενας σκίουρος τρέχει κάτω ἀπὸ μιὰ μηλιά μὲ κόκκινο ζωηρὸν χρῶμα.
 τότε κοιμᾶμαι καὶ ὅνειρεύομαι ὅτι εἰμαι βασιλιᾶς.
 "Ονειρευόμουν δτι ἥμουνα βασιλιᾶς πάνω σ' ἔγα θρόνο ποὺ ἤταν φτιαγμένος ἀπὸ καθαρὸν χρυσάφι καὶ ἀσήμι.
 Μετὰ ξύπνησα καὶ γὰρ λέγο
 εὐχόμουνα γὰρ ἥμουνα τὸ δυνατότερο ἀγόρι
 εὐχόμουνα γὰρ ἥμουνα πλούσιος μὲ χρυσάφι καὶ λεφτά.
 Εὐχόμουνα γὰρ ζοῦσα πολλὰ χρόνια καὶ εύτυχισμένα.

Άρτζεντίνα Γουίλκινσον

Θὰ ἥθελα τὰ ἀεροπλάνα γὰρ εἶχαν μηχανές γὰρ τρέχουν γρήγορα καὶ μὲ θόρυβο
 καὶ γὰρ φαίγονται σὰν πράσινη σκιά πάνω στὴ θάλασσα.

Θὰ ξθελα τὸ φεγγάρι νὰ ἔσπαξε πάνω στὸν ἥλιο καὶ νὰ φαινόταν σὰν πυροτέχνημα.

Οὐειρεύτηκα δὴ δικόσμος ἔγινε ἔνας παγωμένος κύβος καὶ δταν δ ἥλιος τὸν πλησίασε ἔγινε γερδ ποὺ ἔσταξε μέσα στὸ διάστημα.

Οὐειρεύτηκα δὴ εἶχα ἔνα διαστημόπλοιο ποὺ ἔτρεχε μέσα στὸν γαλαξία μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ ἥχου καὶ ποὺ ἔκανε νὰ ἀκούγονται παράξενοι ἥχοι.

Λορραιν Φέντισον καὶ Βίβιεν Τάφτ

Οἱ σκέψεις μας, Βίβιαν, προσπαθοῦν ν' ἀλλάξουν.

Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κόκκινα μαλλιά.

Πάρτυ γενεθλίων γιὰ μένα, οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ ἔρθουν σ' ἔνα ιδιαίτερο μέρος. μετ. Πόλα Χριστοδούλοπούλου

Μπίλλυ Μπατίνα

"Ενα πουκάμισο ἀπὸ χάντρες μιὰ σημαία ἀπὸ γερδ μιὰ πόρτα ἀπὸ παράθυρα ἔνας ἄνθρωπος φτιαγμένος ἀπὸ παιγγίδια ἔνα λουλούδι φτιαγμένο ἀπὸ ἄνθρωπο ἔνα κρεβάτι φτιαγμένο ἀπὸ φῶς ἔνας σκελετός ἀπὸ κρεμάστρες ἔνα χαρτί φτιαγμένο ἀπὸ ξύλο ἔνα κτήριο φτιαγμένο ἀπὸ πλαστικό

μιὰ μπάλα φτιαγμένη ἀπὸ τσιμέντο ἔνα γράμμα φτιαγμένο ἀπὸ λέξεις.

Μάικλ Κόφλτον

"Η ἀγοιξῆ εἶγαι ἔνα μπώλ - μαρμελάδα ποὺ τρέμει ἀπὸ τὸ κρύο.

"Η ἀγοιξῆ εἶγαι σὰν μιὰ χαρτοσακούλα (ποὺ πάντα κινεῖται στὸν ἄνεμο).

μετ. Λένα Πετροπούλου

Σέσιολ Σαντιάγκο

Τὴν ἀγοιξῆ τὰ λουλούδια γίνονται ἀσχημα τὴν ἀγοιξῆ οἱ πισίγες λερώνονται τὴν ἀγοιξῆ ἡ ἀκτή εἶγαι ἀσχημη τὴν ἀγοιξῆ οἱ Ἡγωμένες Πολιτείες μοιάζουν μὲ λάσπη τὴν ἀγοιξῆ τὰ σχολεῖα λασπώνονται γιατὶ τ' ἀγόρια τὰ λασπώνουν κλωτσώντας λάσπη τὴν ἀγοιξῆ καμιὰ φορὰ τὰ λουλούδια γίνονται χρήματα.

Έιμι Λιθάι

Χιόνι, χιόνι, ἐγὼ εἶγαι τὸ χιόνι κυλάω, κυλάω, μακριὰ κυλάω φίλοι, φίλοι, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους μου βαθιά, βαθιά, βαθιά κυλάω μέσα κι ἔξω, ἔξω ἀπὸ τὰ παράθυρα μέσα στὸ Παρίσι κι ἔξω ἀπὸ τὸ Λονδίνο, "Ομως!!!

Λειώνω, λειώνω, σύντομα θὰ λειώσω

ἀλλὰ δσο μπορῶ, μπορῶ, μπορῶ κυλάω, κυλάω, θὰ κυλάω.

Χιόνι, χιόνι, ἐγὼ εἴμαι τὸ χιόνι κυλάω, κυλάω, μακριὰ κυλάω φίλοι, φίλοι, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους μου βαθιά, βαθιά, βαθιά κυλάω ἀλλὰ τώρα πρέπει νὰ ΛΕΙΩΣΩ!

μετ. Έλένη Πουλιάση

