

Ο Χρ. Τσιαμής με συνδυασμούς δυνατούς, με εικόνες και λέξεις καλά ζυγιασμένες κάνει το στίχο του πυκνό αλλά συγχρονώς και αναλαφρό. Αυτό το θεωρώ στην ποιήση του γνωρίσμα χαρακτηριστικό. Τα μέσα που χρησιμοποιεί για αυτό είναι α) το καταλλήλο κοψίμο του στίχου β) η καιρία χρήση της λέξης κλειδί που πεφτει σαν σφυρι έτσι ώστε ο ήχος της να σηκώνει το βάρος του στίχου και γ) χρήση λέξεων που κείνται απολυτά μέσα στο στίχο (η προελευση του είναι οπωσδήποτε καλδίκη) γ.π. . . . το φως ήταν μια απεραντη μαρμαρωμενη θαλασσα / ο ηχος θαμμενα ερειπια.... Στο παραδειγμα η λέξη κλειδι είναι η λέξη «ηχος» που πρωτος στο στίχο σπαιει την ακινησια — «απεραντη μαρμαρωμενη θαλασσα» — για να ερθει το ξαφνιασμα του θανατου αμεσας πιο κατω — «θαμμενα ερειπια». Άλλου:.... Μετεωρη, στο μετωπο μου αναμεσα / και των ματιων μου το τελος / δικο μου χτισμα την θαφτιζω. Η λέξη «μετεωρη» είναι και νοηματικά και συντακτικά μετεωρη. Αυτό εννοω καλδίκη προελευση κι ακομα: . . . Εις εκαστος εκ των συμπολιτων / ωσαν ψαρακι μικρο πινει σταγονα / και πινει ολοκληρη θαλασσα. Σ αυτο σκοριβως το σημειο, θα ελεγα, χρειαζεται προσοχη γιατι είναι δυνατό να υπαρξει αλλοιωση στο υφος της ποιησης του Χρηστου Τσιαμη' και γιατι αλλωστε να συνθηθαινε κατι τετοιο;

Τελος στα μερη I και IV της συλλογης η δομηση των ποιηματων είναι πιο ωριμη και προχωρημενη απ' οτι στα μερη II και III. Και ο λογος είναι ο εξης: στα I και IV υπαρχει σφαιρικη ισορροπια και έτσι αρμονια και πληροτητα συνολου γιατι η θαρυτητα του ποιηματος σκορπιζεται σε ολους τους στίχους χωρις να δημιουργουνται κενα (επεξηγησεις, συμπληρωματα κ.λ.π.). Για παραδειγμα: τωρα σιληραινω / τωρα θυθιζομαι / σαν πετρα στο νερο / που αραιωνει / ωσαν φτερο / μπλεγμενο στην ανασα / της θαρυτητας / τωρα γερνω. Ο καθε στίχος στο παραδειγμα εχει οντοτητα και ολο το ποιημα ισορροπει θαυμασια. Ας δομε τωρα ανα ποιημα απο τα II και III: Αρχη / να θαφτισουμε τα πραγματα. / Καινουργια γλωσσα / γινεται ο κοσμος / μεσα απο το νερο / και το νερο μεσα / στις εσοχες σου / (το σωμα μου συνεχεια / στο σωμα σου θαθυσ ωκεανος. / Εμιαστε ποσειδωνες.

Ολα τα προηγουμενα θαρρεις και παιζουν το δευτερευοντα ρολο του προαιμιου για να ειπωθει τελικα ο τελευταιος στίχος. Δειγμα της δουλειας του Χρ. Τσιαμη θα ηθελα να παραθεσω το ποιημα του:

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Washington Square

Ολα ζυγιζονται στο διχτυ
πλεγμενο με σταγονες
απο βροχη, απο ιδρωτα, κι απο δακρυ
Σκεφτομαι καθισμενος στο παγκακι
οπου με φτανουν κυματα:
τε φοβερο χλιμιντρισμα αυτοκινητων
και των ανθρωπων οι ευαισθητες φωνες,
των σαξοφωνων οι στρογγυλοι ηχοι
και οι σωπες που η νυχτα κρυθει.
Στο διχτυ είναι η ζωη μπλεγμενη
και ζει ο,τι σαλευει.

Κωστας Λογαρας

Χρηστου Λασκαρη: Ποιηματα 1960—78, Πατρα 1979

Παραδεχομαι την ανοιξη μα θρισκω, / πως ο χειμωνας είναι πιο καλος, / ο ησυ-

χος χειμώνα στο παραθύρο (σ. 47). Ο ποιητής μιλάει καθαρά χωρίς κανένα κενό και μέσα από τους στίχους του θγαίνει ακόμα πιο σαφής ο ίδιος. Έντονη θλίψη και μοναξιά περνάει παντού σε όλη σχεδόν την ποίηση του Χρήστου Λασκαρή. Η εγκυκλοπαίδεια και η φθορά — που τη δεχεται ήρεμα χωρίς αντίσταση, χωρίς να κάνει κάτι για να την αποφύγει — ήταν κάποτε το εξ αντικείμενο τώρα έχει γίνει βίωμα και ζωή. Όλα αυτά όμως χωρίς μελοδραματικές εκφράσεις. Αυτό είναι: ένα από τα θετικά στοιχεία του ποιητή που τελικά — με αυτό τον τρόπο — κατορθώνει να περάσει σε μας το προσωπικό του μήνυμα: του μοναχικού κι αποτραβηγμένου ανθρώπου, με τον τρόπο του περιθωριακού. Λέξεις όπως «παραθύρο», «κουραστικά», «τιποτα», «ησυχία» είναι από τις λέξεις που μέσα απ αυτές περνάει ο ποιητής ατοφίος, χωρίς ερωτηματικά. Βρίσκεται πίσω από κάθε παράθυρο, όμως κλειστό, απ όπου δε βλέπει τον ανοιχτό ορίζοντα αλλά τον περιορισμένο χώρο ανάμεσα στους τεσσέρονς τοίχους. Μέσα εδώ πολύ δύσκολα αναπνέει άνθρωπος, πολύ πιο δύσκολα ακόμα η ποίηση. Με τόνους χαμηλούς και απλούς, χωρίς επιτηδευση — και γι αυτό γνήσιους — ο Χρήστος Λασκαρής αφηγείται στην ποίηση του μοναχά ο,τι πολυτιμώ δικό του. Η μουσικότητα φανερά από τους πρώτους κιόλας στίχους γ.π. Ένα φεγγάρι κατεβαίνει χλωμό και μας εδειχνε το δρόμο. Άλλου: Στα βαθιά νερά της η λιμνή ταξιδεύει / φύσσει τ αγέρι στα πεθαμένα φύλλα / η νυχτα κατεβαίνει στους δρόμους. Μερικές φορές όμως, στα πρώτα ποιήματα της συλλογής, η λαμπασμένη σειρά των λέξεων μέσα στο στίχο δημιουργεί συγχίση και ελλείψη ροής, γ.π.. Μέσα στο μαυρο του παλτο να ζήσει αυτός / της ρίζας τη ζωή γυρεύει.

Άλλου μπαίνουν λέξεις, που είναι περιττές, για να βγει ο ρυθμός, γ.π. μια χούφτα φτώχοι ανθρακωρυχοί / που πολύ εκουράσε / εκεί κάτω το σκοταδι. Θεωρώ ακαιρο και περίσσιο το «εκεί κάτω» δε λέει απολυτως τιποτα. Που εκεί κάτω; γιατί θα πρέπει να το εννοήσω εγώ και να μην το πει καθαρά ο ίδιος, αν μπορεί; Στα πρώτα επίσης ποιήματα της συλλογής υπάρχει αποσπασματικό γραφικό στίχο με στίχο χωρίς συνδεση και δομή, γ.π. Νυχτωθήκα / και όρηκα τα σπιτία μανταλωμένα, / σκυλία με γαυγίζουνε / με πήραν για ξένο / Σπιθα φωναζώ / και τη μαυλίζω όπως τότε, / μα χυμάει αγριμι να με ξεσκίσει. / Μην επιστρέφεις ποτε / τράδα το δρόμο σου ξέγε, / πήγαινε να πεθανεις.

Σαφώς όμως η τεχνική του Χρήστου Λασκαρή είναι πιο προχωρημένη και περισσότερο απαλλαγμένη από τετοιές αδυναμίες στα τελευταία της συλλογής του, γ.π. Πώς να μιλήσω για τις αναμνήσεις μου / σε μια γλώσσα έτσι πεθαμένη / όπου και το φεγγάρι δε σημαίνει τιποτα / Και ποιόν να συγκινήσω με το παρελθόν / και με τη λέξη αιφνης «παραγωνί» / η με τις λέξεις «γιομα» και «απομνησήμερο»...

Κώστας Λογαράς

Σταυρου Βαδουρη: Εν ερημιας και σχολιας

Η ένταξη της πνευματικής παρουσίας του Σταυρου Βαδουρη (που οι φίλοι των Οστρακών είχαν την ευκαιρία να τον γνωρισουν προσωπικά πριν λίγους μήνες) ενισχυθηκε σημαντικά τον τελευταίο καιρο χάρη σε δυο αποτελεσματικά βιβλία του, τη συγκεντρωτική εκδοσή των «Ποιημάτων» (Ερμής, 1977) και το ταμείο διηγημάτων «Εν ερημιας και σχολιας» (Εκδόσεις Σπηλιωτή, 1979). Είναι η δεύτερη φορά που το μεγάλο κοινό ερχεται σε επαφή με το περιεχομένο των δυο βιβλίων. Και ήταν αναγκαία αυτή η ανακωχή της επαφής αν σκεφτούμε ότι η χρονική απόσταση των δεκατεσσάρων (εξαιρώντας κάποιες πολυγραφημένες σελίδες