

## Σωκρ. Λ. Σκαρτσης

## Η ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΘΟ

Τοπε δεν ηταν υπαρκτό κι ανυπαρκτό. Δεν ηταν επικρατεῖα του αερά, ουρανος νερα περα του. Τι εκαλιψε; Ποτε; Τι εδώκε σκετη; Ήταν νερό εκεί, το απροσμετρέτο βαθος του νερου; Θανατος δεν ηταν τοτε, ουτε τιποτα αθανατο. Σημαδι δεν ηταν εκεί, της μεραις και (της νυχταις το χωρισμα.

Κεινο το Ενα, απνοι, ινασιδινε απ τη δικη του ινασια. Χωρια του δεν ηταν τιποτα απ ολα... ...Αυτος, η πρωτη προελευση τουτης της δημιουργιας, τη σχηματισε ολη η δεν τη σχηματισε, που το ματι του ελεγχει τουτο τον κοσμο στα πιο ψηλα τ ουριανου, αυτος στ αληθεια (το ξερει, ή ισως δεν το ξερει.

(Ριγγ — Βεδδα)

Φαινεται πως ο αγθρωπος εχει τη δυνατοτητα να εκφραζει ενα πραγμα καθε φορα. Ειγαι ισως ο χρονος η η αγιτηληψη η, ακοιη, η εκφραση του χρονου, που επιβαλλει αυτη τη μοναδικοτητα. Οπως και να γαι, αυτη η μοναδικοτητα ειναι αυτικειμενικη μοναχα, εχει δηλαδη μοναχα χρονικη υπαρξη. Ειναι, στ αληθεια, ενοτητα πολλων στοιχειων, που την απαρτιζουν. Δεν ειγαι ποτε δηλαδη ενα μορφικο γλωσσικο σχημα, την αποτελουν πολλα ειδη γλωσσας, που ενοποιουνται απ το χρονο.

Ετσι, υπαρχει, κατ αρχην, ο προσδιορισμος, που διγει μορφη στη γλωσσα και λεμμε «τωρα» η «επειτα». Διακιμορφωνεται εγα αυτικειμενικο παρο, που δεν εχει καμια ανταποκριση με τον καθολικο χρονο, με την αιωνιοτητα. Η λεξη, η κινηση, η πραξη, ειναι μοναδικα μ αυτον τον αυτικειμενικο χρονο για την αιωνιοτητα δεν εχουν καμια ενοτητα, παρα μονο με την αποφη ωτι ο αυτικειμενικος χρονος ειναι ενας τροπος εκφρασης του αιωνα. Μπορει λοιπον να θεωρουμε πως μια γλωσσικη μορφη ειναι μοναδικη, ειναι ομως πολλες οι μοναδικες γλωσσικες μορφες. Αυτες οι μοναδικες γλωσσικες μορφες, εκφραζοντας την αιωνιοτητα, εχουν μια εμμεση μορφη, η αιωνιοτητα δηλαδη χανεται πισω απ τη δικη τους αιμεσοτητα και παιει να υπαρχει, εμφανιζομενη αναμεσα τους, στα κενα που παρεμβαλλονται σ αυτες — μ αλλα λογια, τις περιεχει, κι αναγκαστικα καμια γλωσσικη μορφη δεν περιεχει την αιωνιοτητα, γιατι αυ την περιεχε δε θα υπηρχαν σα μοναδικες γλωσσικες μορφες. Φαινεται ομως πως ειναι αναγκαστικο να υπαρχουν γλωσσικες μορφες, κι ετσι υπαρχει ο κοσμος, σαν ενα παρο που τον εκφραζει. Αυτο το παρο εκφραζει τον κοσμο, γιατι θεωρουμε πως κατι οπωσδηποτε τον εκφραζει. Θελουμε να ειναι ο κοσμος ενα παρο, και γι αυτο λεμε το λιγοτερο που μπορουμε να πουμε, πως δηλαδη πρεπει οπωσδηποτε αυτο το παρο που ζουμε να εκφραζει κατι, κι αυτο το κατι το λεμε κοσμο. Σ αυτο το σημειο, θεωρουμε πως ο κοσμος ταυτιζεται με την αιωνιοτητα, γι αυτο λεμε πως οι γλωσσικες μορφες την εκφραζουν. Αυτο ομως που ενγοσουμε λεγοντας «εκφραση», στ αληθεια ειναι μια υποκειμενικη υποθεση, που η φιλοσοφικη μας διαθεση θεωρει σα γλωσσα.

Στην πραγματικοτητα, ειγαι: μια φιλοσοφικη γλωσσα, και φιλοσοφικη γλωσσα θα πει αυτικειμενικη ακεραιωση γλωσσικων σχηματων που απλως διαπιστωνουν κατι, το ταυτιζουν δηλαδη μ ενα εαυτο του, που στ αληθεια ειναι ζητημα εσωτερικο της φιλοσοφιας· η φιλοσοφικη δηλαδη γλωσσα κατασκευαζει ενα αυτικειμενο, που γι αυτην εχει αναγκη καποιας ταυτισης, ταυτισης ομως που ειναι αναγκη της φιλοσοφιας κι οχι του αυτικειμενου. Κανενα αυτικειμενο δεν εχει εαυτο για τη γλωσσα, γιατι, αυ δουλεια της γλωσσας ηταν γα μιλαει για του εαυτο των αυτικειμε-

νων, τότε τα αντικείμενα δε θα ταν δουλεια της γλωσσας, δε θα υπηρχαν δηλαδη αντικείμενα και, βεβαια, ουτε φιλοσοφια να ζηταει ταυτιση, αφου δε θα ειχε την ευκαιρια γα ταυτιστει με τιποτα. Εχουμε ομως μια φιλοσοφια, που νεμεται τα αντικείμενα, κι απο κει, γεμεται και τη γλωσσα και της επιβαλλει κι αυτηγης την αγαγκη να ταυτιζεται με τ αντικειμενα. Απ τ αλλο μερος, η γλωσσα δεν εχει αντικειμενα, αλλα ειγαι η ιδια αντικειμενα, κι οχι μονο αντικειμενα. Το ζητημα λοιπον υπαρχει αναμεσα στη γλωσσα και στη φιλοσοφια, καλυτερα, αναμεσα στη γλωσσα και στη φιλοσοφικη γλωσσα. Ειναι φανερο, πως ο χαρακτηρισμος της φιλοσοφιας που παιρνει η γλωσσα, δεν την εξαντλει, δεν ειναι δηλαδη κατ αγαγκη φιλοσοφικη η γλωσσα, απλως μπορει να ειγαι και φιλοσοφικη. Αυτο σημαινει, πως μπορουμε οχι μονο να εκφραζουμε τον κοσμο, αλλα και να τον λεμε. Η φιλοσοφια ομως δε μπορει να πει τον κοσμο, γιατι δουλεια της ειγαι να τον εκφραζει. Κι ειγαι απαραιτητη η εκφραση, για να υπαρχει κατι αντικειμενικο, που κι αυτο ειγαι απαραιτητο, για να εχουμε τη συναισθηση της ελευθεριας εναντι της αιωνιοτητας. Ετσι μπορουμε να κανουμε τα απαραιτητα λαθη μας και να ρχουμε αλλον ενα τροπο εγαντι του κοσμου και του αιωνα. Ο τροπος αυτος ειναι να δρισκομαστε στηθος με στηθος μιαζι τους, και πληρωνοντας το θρασος μας, να μπορουμε να ζουμε. Κανουμε λαθη, για να ζουμε, για να λεμε επειτα τον κοσμο και τον αιωνα. Αλιως, δε θα υπηρχε λογος να λεμε τιποτα.

Ετσι, μπορουμε να μιλαμε για την ιστοριοτητα της γλωσσας, για τη σχεση χρονου, κοσμου και γλωσσας, για την εκφραση της αιωνιοτητας, και πεφτουτας απο λαθος σε λαθος να εχουμε την ευτυχια του σωστου. Αυτα τα λαθη ειναι απαραιτητα, γιατι ειγαι απαραιτητη μια δεοντολογια, μια μελλουσα πραξη, που θα ειναι λανθασμενη ακριβως για να μπορουμε να κανουμε κι ολλα λαθη — για να ρχουμε, ακομη, τη δυνατοτητα να λεμε λαθη. Αυτα τα λαθη που εκφραζουμε, κανουμε η λεμε, αφηγουν ολογυμη τη γλωσσα, μια και μας ειγαι απαραιτητο να εχουμε μια γυμνη γλωσσα, γλωσσα δηλαδη που γυμνωνεται μεσα σε καθε εκφραση μας, που γινεται σε καθε πραξη μας, που ειναι σε καθε λογο μας, που την εχουμε σε καθε γλωσσικη μορφη μας, μια παντα και παντα παρουσα. Και μας χρειαζεται ακριβως γα ειγαι παντα παρουσα η γλωσσα μας. Αυτη την παρουσα γλωσσα μας θελουμε να εχουμε στα εκφραζουμε την ιδεα πως λεμε ενα πραγμα καθε φορα κι οταν ζηταμε την επικουρια του χρονου γι αυτο. Ζηταμε το χρονο, γιατι μας ειγαι απαραιτητος, και καταληγουμε να ειμαστε δεσμοι του χρονου, με την επιμονη μας να θελουμε να τον υπαγαγουμε στη γλωσσα μας. Επειδη ομως αυτος ο χρονος, οπως τον εγγονιμι, ειναι μια εκφραση καποιου γεγονοτος που περιλαμβανει καθε διαθεση μας για χρονικους προσδιορισμους, γι αυτο, μας ειγαι απαραιτητο γα λεμε κι ολο να λεμε πραγματα. Ο χρονος ειναι ο μεγαλος μας τρομος, κι αυτος ο τρομος μας παρασυρει στο λαθος θα μπορουσαμε ακομη, να πουμε, πως κανουμε λαθη για να εχουμε χρονο, πως μοχθουμε και βασανιζεμαστε, για να εχουμε χρονο. Οπως κι αγ το παρουμε, υπαρχει κατι που μας ενοχλει στο χρονο κι αυτο, γιατι θελουμε να ταυτισουμε το χρονο με τη γλωσσα, γιατι θελουμε με τη γλωσσα να αρουμε η ν αρχισουμε το χρονο, πραγμα αδυνατο, γιατι χωρις χρονο δε θα μπορουσαμε να κανουμε λαθη, γα πεφτουμε, δε θα μπορουσαμε δηλαδη να ειμαστε υποκειμενικες ουτοτητες με την πιθανοτητα της διχως ορια ελευθεριας. Ο ανθρωπινος εγωισμος ομως ειγαι ενα απ τα απαραιτητα λαθη της εκφρασης, της υποκειμενικης εκφρασης, που εκφραζει και εκφραστικα δημιουργει αντικειμενα, που με τη σειρα τους εκφραζουν εκεινο που ειγαι γλωσσα. Πρεπει να ειμαστε ο καθενας εγω, με γλωσσα που εκφραζεται μ ο,τι λεμε σωμα η συγαισθημα γ και γλωσσα. Ειναι απαραιτητο λαθος γα ειμαστε χτες να ειχαμε και γα μην εχουμε, ειγαι απαραιτητη η συγαισθηση πως κανου-

με λαθη, για να μετεχουμε στη γλωσσα' ειναι απαραιτητο το λαθος να ειμαστε, για να ειναι κατι για μας. Αυτη η υπατη αναγκαιοτητα, που για μας εκφραζεται σαν ελευθερια να υπαρχουμε μονοι, ξεχυροι κι απολυτα υπευθυνοι για ολα, ειναι ενας τροπος να ειμαστε σα γλωσσικες μορφες ή αμετρητες γλωσσικες εκφρασεις γλωσσικα ουτα, που η γλωσσα μας ειναι φορεας της γλωσσας. Απ αυτη τη σκοπια της δικης μας αναγκης, δημιουργειται η ελευθερια μιας αιωνιοτητας, γι αιωνιοτητα δηλαδη ειναι η ατομικη μας εκφραση ενος γεγονοτος, που το λειε γλωσσα. Αυτο που λειε γεγονος, δε μπορει παρα να ειναι, κι εσι, με την ιδεα του αγαγκαστικου γεγονοτος, η ουσια γινεται, ειναι, γεγονοτα. Η γλωσσα μας δημιουργει γεγονοτα, που εκφραζουν κατι, που για μας, με το δικο μας κριτηριο, ειναι ουσια. Με δυο λογια, εχουμε την ελευθερια να δημιουργουμε ουσια. Σ αυτην την ουσια, ο χρονος δε μπορει ν αντικειται, γιατι, απ τη δικη του σκοπια, με το δικο του κριτηριο, την απαυται. σαν αιωνας, σαν αιωνιοτητα. Αυτο που λειε εμεις και ειναι ουσια, για το χρονο, που εκφραζεται με γεγονοτα, δε μπορει παρα να τιθεται απο μονο του θετικα, κι αυτη τη θεση εμεις τη λειε αιωνιοτητα, με την αναγνωριση, πως ουσια κι αιωνιοτητα ειναι εκφρασεις του ιδιου πραγματος πως αυτο το πραγμα ταυτιζει ουσια κι αιωνιοτητα. Εσι, η φιλοσοφια, η φιλοσοφικη δηλαδη γλωσσα, πανει γα ισχυει, γιατι δεν εχει θεια. Το ιδιο ομως δεν ισχουν οι γλωσσικες μας εκφρασεις και τα χρονικα γεγονοτα πιο καθαρα, σ αυτο το σημειο σταματανε τα γεγονοτα, οι εκφρασεις κι οι δημιουργιες, γιατι συγαντουν την πηγη τους. Φωτιζονται, διαγραφουται καθαρα και παιρουν υπαρξη, νοημα και υλη, και μενουν ακεραιωμενα σ ενα χωρο ευτυχιας, της ευτυχιας που τα ενοποιει και φαινεται καθαρα πιως ειναι μορφες του ιδιου πραγματος. Αυτο το πραγμα ειναι το αληθινο πραγμα, το πραγμα του χρονου, της φιλοσοφιας και των γλωσσικων δημιουργιων. Αυτο ομως το πραγμα δε μπορει να το δωσει καμα απ αυτες τις τρεις μορφες, το διγου σχηματικα μονο σα νοημα, σα γεγονος, σα δημιουργια η με κειμο το συνηθιστικο πραγμα που γοειται, γινεται η δημιουργειται σαν κοσμος. Κοσμος δηλαδη ειναι ενα νοημα, ειναι ενα γιγνεσθαι, ειναι μια δημιουργια, μα ολ αυτα ειναι μοναχα κατα παραδοσην και παραχωρηση της ουσιας. Στ αληθεια, η ουσια δρισκεται σε συζυγια, απ τη σκοπια τους, με την αιωνιοτητα, και κειμο που μπορει να κανει γι αυτα, ειναι να τα θεωρει εκφρασεις της. Κι αυ ξεπερασουμε τις εκφρασεις της, αυ θελησουμε οχι να θεσουμε μα να δικαιωσουμε καθενα απ αυτα, να μην ειναι δηλαδη μορφες, τοτε δε θα μπορουν βεβαια να ειναι ουσια, γιατι θα επαινε εκεινο που ειναι απαραιτητο για να ειναι πριν το καθενα απ αυτα, θα επαινε η συζυγια ουσιας κι αιωνιοτητας. Δε μπορουν να ειναι ουσια, γιατι αυτο θα σημαινε πως πανει να υπαρχει η ενοτητα ουσια — δε μπορουν δηλαδη να ειναι ουσια, γιατι τοτε δε θα ηταν κανενα απ αυτα. Ο λογος, σπως ειπαμε, γι αυτο, ειναι πως δε χωριζει η ουσια απ την αιωνιοτητα, και τιποτα δε ζυγωνει την αιωνιοτητα χωρις να περασει απ την ουσια. Καθε τι μπορει να ειναι ολοκληρο ουσια, μα η ουσια δεν εξαγτλειται. Ετσι μπορουμε να δημιουργουμε με τη γλωσσα μας ουσια, ομως αυτο ειναι η σκοπια μας, η ουσια δηλαδη δημιουργειται με τη γλωσσα μας, αλλα η γλωσσα μας δε μπορει να παιε πανω απ την ουσια, γιατι δε μπορει ν αγνοησει την αιωνιοτητα. Λειπε λοιπον ουσια, λειπε αιωνιοτητα, αλλα η γλωσσα μας δε μπορει να ειναι μαζι ουσια κι αιωνιοτητα, αυτο δε θα πει πως ο καθενας απ μας, σαν ατομικοτητα, ειναι μαζι ουσια κι αιωνιοτητα, γιατι αυτο, εκτος απ τ αλλα, θα εσημανε πως ειμαστε το πραγμα του εαυτου μας, πως δηλαδη δε θα ειχαιμε καμια πιθανοτητα ελευθεριας, για δημιουργια λογου χαρη. Απ αυτο το παραδειγμα με τη γλωσσα μας φαινεται πως για να λυθει το αδιεξοδο της συζυγιας ουσιας κι αιωνιοτητας, που μας βαζει σε τετιους πειρασμους,

πρέπει να δουμε, πως φαινομενικά μονο είγαι αδιεξόδο, και πως αυτό που ειπαμε το αληθινό πραγμα, μπορει να ονομαστει απ τη γλωσσα μ εγα καθαρο ονομα — μ ολες τις συγεπειες που μπορει να εχει αυτο για τη γλωσσα και τις σχεσεις της.

Μιλαμε με μεγαλη ακεση για ουσια κι αιωνιοτητα και για τη σχεση που έχουν αυτα τα δυο. Ειναι φανερο, πως κατι μας δινει αυτη τη δυνατοτητα να μιλαμε για τα πιο σπουδαια πραγματα, κατι που μας εξασφαλιζει και μας δικαιωνει. Ειναι ομως το ίδιο φανερη η αιμηχανια μας, ο αναγκαστικος σχεδον τροπος να μιλαμε γι αυτα τα πραγματα. Αυτος ο τροπος θα κινδυνευει και συγαισθηματικα, θα μπορουσε για μας αφησει κεγους και πολυ λιγο σεμινους. Κι ομως ο ανθρωπος μπορει για μιλαει για τα πιο σπουδαια πραγματα, καποτε χωρις καμια ιδιαιτερη συναισθηση της πραγματικης τους αξιας. Φαινεται λοιπον, πως αυτο που ειπαμε πραγμα του κοσμου μας ειγαι πολυ αμεσο και οικειο, πως αυτο ειγαι που μας εξασφαλιζει ολες τις δυνατοτητες. Μ αυτο ειμαστε δηλικουργοι κι αιωνιοι, μ αυτο και γι αυτο. Τελικα, δηλαδη, ολα ειγαι κατι δευτερο, και η γλωσσα κι η ουσια κι η αιωνιοτητα ειναι απλως η οδος, ο δρομος που τα φωτιζει ολα, γιατι ακριβως οδηγει σε κατι που το γνουμε σαν ενα, οχι γιατι πραγματικα ειναι εγα, αλλα γιατι δεν ειναι δυο, γιατι αιρει την αιμηχανια μας. Δεν ειναι ουτε εγα ουτε δυο ουτε κανενας αριθμος με την καθορισμενη αυτιληψη του αριθμου, ειναι ολοι οι αριθμοι και κανενας αριθμος.

Κι εδω δοκιμαζουμε αιμηχανια, οχι ομως την ίδια με πριν, για τη σχεση ουσιας και χρονου. Δεν ειναι η αιμηχανια που μας δινουν οι ακραιες ερωτησεις, αλλα μα αλλη, αλλιωτικη αιμηχανια, που η φυση της ειναι η ελλειψη, που γεννιεται απ την ελλειψη των οσων μας οδηγησαν σ αυτην, αιμηχανια για το τελος της οδου. Αν μι ολ αυτα επιμεναμε να ρωταις ακοιη, θα ρωτουσαμε τι χρειαζοταν η οδος. τοσος δρομος προς αυτο που ειπαμε πραγμα του κοσμου. Επειδη υπαρχει δρομος που τον ακολουθησαμε, γι αυτο τον ειπαμε πραγμα του κοσμου. Αν δε θεωρουσαμε απαραιτηη την οδο, το δρομο του κοσμου, δε θα υπηρχε καθολου δρομος, αφου μονο στον κοσμο υπαρχει οδος.

Αυτο λοιπον που ειπαμε αιμηχανια για τη σχεση ουσιας κι αιωνιοτητας, αυτο που ειπαμε οδο, ειγαι απλως ενα ονοματισμα, ενας καθορισμος με τα μεχρι τωρα δεδομενα. Κι ειγαι ακριβως δικο του δεδομενο, ενα απ τα δεδομενα του, που μας φερουν σ αυτο.

Αιμηχανια η οδος, αιμηχανια στο τελος της οδου. Και σ αυτη τη διπλη αιμηχανια μας οδηγει η γλωσσα μας, η προσπαθεια μας να καταλαβουμε, να ορισουμε τη γλωσσα μας. Μακρυς ο δρομος ως αυτη την αιμηχανια που μας περιμενει στο τελος.

Μηπως λοιπον φταιει ο δρομος; Γιατι γα χουμε αιμηχανια με τη γλωσσα μας; Γιατι, κιολας, οδηγουμαστε σ αυτη την αιμηχανια, αφου η αιμηχανια ειγαι αφυσικη;

Φταιει ο τροπος που ζηταμε μιαν απαντηση στις ερωτησεις μας. Απο κει ξεκιναει ο δρομος, ο ατελειωτος δρομος, που χανεται περ απο τα δικα μας, προσωπικα ματια, και μας μενει η αιμηχανια. Μετα απ την ερωτηση, μπορου να ρθουν απαντησεις, μπορει ομως και να ρθει η απαντηση. Η απαντηση, που δεν παιρνει αλλες ερωτησεις. Κι αυτη η απαντηση δε μπορει να ειναι αλλη απ την πιστη. Γι αυτην, η απαντηση δεν ειγαι αγαγκαια, δεν υπαρχει για την απαντηση. Υπαρχει απο μονη της και η απαντηση ειν ενας τροπος εμφανισης της. Η απαντηση δεν ειγαι αναγκαστικη γι αυτην, αλλ αναγκαια για το προσωπο. Αυ το προσωπο δεν καταλαβει την απαντηση, τοτε θα κανει κι αλλες ερωτησεις, και παντα θα κανει ερωτησεις, που ολες θα παιρνουν απαντηση, κι ολες οι απαντησεις θα

εχουν το σωστό λόγο μεσα τους, μα όλο θα χανεται στο βαθος τους, οσο μεγαλωνει η αλυσιδα, που καταληγει για μας δεσει στο κενο της αμηχανιας.

Οδηγουμαστε στην αμηχανια, σταν δεν ξεκιναμε απ το θαυμασμο η αμηχανια ειναι το κενο που αφηγει η ελειψη του θαυμασμου. Η ερωτηση λοιπον πρεπει για ξεκιναει απ το θαυμασμο κι οχι απ την απορια. Ο θαυμασμος ειναι το σωστο, η απορια ειγαι το φευτικο. Κι εμεις, σαν προσωπα, μπορουμε να ειμαστε φευτικοι, σαν ανθρωποι ομως δε μπορουμε παρα για ειμαστε σωστοι. Το προσωπο μπορει για χαθει, ο ανθρωπος ομως, σπως ειμανται με τα ατομα, δε χανεται ποτε. Στο βαθος, μιλαμε παντα τη γλωσσα του ανθρωπου κι οχι την προσωπικη μας γλωσσα. Γιατι το προσωπο ειναι κατι καθορισμενο και πληρες που μπορει γ αλλαξει και να χαθει, ο ανθρωπος ομως, το ατομο, ουτε καθορισμενο ειγαι ουτε πληρες, κι ουτε κατι καθορισμενο σαν την αλυσιδα ερωτησεων κι απαντησεων, για να οδηγηθει στο εκτος εαυτου κενο που το σβηνει. Ετσι, οι προσωπικες μας ερωτησεις μπορουν μοναχα να περιβαλαν αυτο που ειπαιμε πραγμα του κοσμου, για το περιγραφουν σχηματικα. Δε μπορουν για το προσεγγισουν, γιατι το εχουν βαλει καπου κι εχουν μαζι τεθιμενο εξω απ αυτο το χωρο — ενω δεν εχει χωρο ουτε χρονο.

Με την τετια θεση αλλαζουν ολα, κι η γλωσσα κι ο χρονος κι ο κοσμος — καλυτερα, υπαρχει μια γλωσσα, ενας χρονος κι ενας κοσμος. Κι οδηγουμαστε στην ουσια και στην αιωνιοτητα, σ εν αξεπεραστο δηλαδη δυαδικο σχημα, που ειναι απλως ενας καθορισμενος αριθμος και τιποτ αλλο, δηλαδη τιποτα. Ετσι ο ανθρωπος γινεται προσωπο και φτανει σ εγα τελος, μαζι, ομως, σε μια αρχη, οδυνηρη γιατι ειναι ατομικη και δεν οδηγει πουθενα. Και το προσωπο μενει με πολλα πραγματα για υπαρχουν, με τετιο τροπο πολλα, που δεν ξερει αν ειγαι. Του μενει πια μοναχα να ξερει η να προσπαθει να ξερει οσο γινεται πιο πολλα — κι ολο γ απομακρυνεται απ το θαυμασμο και την καθαρη απαντηση.

Δε ρωταιει ο ανθρωπος για να καθορισει μια θεση, την προσωπικη του θεση, και μετα να ορισει τ αλλα. Τετια ερωτηση, τετια γλωσσα, ξεκιναι λαθεμενα, γιατι διαιρει, κι η απαντηση που θα παρει θα χωριζει κι αυτη. Η ερωτηση καθοριζει την απαντηση, γιατι απαντηση θα πει αλλαγη της ερωτησης, μια αλλαγη, που θεται κι εξασφαλιζει το προσωπο. Αυτο κανει η γλωσσα: με την ερωτηση που κανει το προσωπο, το παιρνει μεσα της σαν ατομο και με την απαντηση το κανει προσωπο. Το ζητημα ειναι να γινει το προσωπο ανθρωπος. Για τη γλωσσα, δεν μπορει παρα για γινει για το ιδιο το προσωπο, αρχιζει ο αγωνας. Η γλωσσα του προσφερει ολες τις δυνατοτητες, του τα προσφερει ολα, γιατι δε μπορει να γινει αλλιως. Κι εχει δικο της το προσωπο, δικαιωνεται και μ αυτο, αγεξαρτητα απ τη θεση, που αυτο παιρνει. Αναλογα μ αυτη τη θεση, το προσωπο ειναι οργανο της γλωσσας πολυ η λιγο. Δημιουργει το προσωπο με τη γλωσσα, οχι ομως για του εαυτο του, αλλα για τον ανθρωπο, και για τη γλωσσα. Για να δημιουργει για του εαυτο του, πρεπει για γινει πρωτα ανθρωπος, με την ελευθερια που εχει να το κανει αυτο ενσυγειδητα, να ειγαι ο ιδιος χυριος της ανθρωπινης μοιρας του, του δικαιωματος δηλαδη να ειγαι προσωπικα ανθρωπος. Καθε προσωπο ειναι ατομικα ανθρωπος, μενει για γινει και προσωπικα, υπευθυνα. Αγ δε δεχται σωστα αυτη την ευθυνη, θα την αντιμετωπισει καποτε σαν κατι εξωτερικο κι αναγκαστικο, κι η ανθρωπινη μοιρα του θα κανει την ελευθερια του αναγκη. Και τοτε ομως ακομη μενει για δει πως αναγκη θα πει ακραιος και τελευταιος τροπος ανθρωπιας, πως δηλαδη ελευθερια ειγαι ο προσωπικος τροπος της αναγκης. Οταν πει την ελευθερια αναγκη, μπαινει στο σωστο δρομο. Τοτε η ερωτηση του θα παρει απαντηση σωστη, θα την φερει η ερωτηση που θα ειναι σωστη, πραγματικα ανθρωπινη ερωτηση, γιατι το προσωπο θα ειναι πια ανθρωπος.

Δεγ ειναι λοιπον ο αυθρωπος κριτηριο της γλωσσας, αλλα η γλωσσα κριτηριο του ανθρωπου. Αυτη ειναι στην πραγματικοτητα η ιστορικη φυση της γλωσσας: οτι καθοριζουμε προσωπικα σαν ανθρωπο, να μας κανει να το δουμε ατομικα, ανθρωπινα κι οχι προσωπικα. Αυτο θα πει, πως ο αυθρωπος δεν ειναι στα χερια μας, κι εχουμε οτι λεμε ανθρωπινη γλωσσα για να το δουμε πως ειν εται. Οταν φτασουμε στην πιστη και στο θαυμασμο, αλλαζουν ολα. Δε μπορουμε πια να χωρισουμε τον ανθρωπο απ τ αλλα κι ουτε να θεωρουμε πως λεμε εμεις και γινεται μονο για το λογο πως το παμε εμεις. Ειναι η ωρα που σδηγεται το προσωπο κι ο ανθρωπος του προσωπου. Κι ειναι ωρα οδυνης, ωρα θαυματου, γιατι χανεται οτι εχουμε. Ποναμε γι αυτο κι ας σδηγεται κατι φευτικο. Ομως μονο τα φευτικα πεθαιγουν και μονο για τα φευτικα ποναμε αληθινα. Παντα μπορουμε να θεωρουμε ελευθερια το να φτιακουμε προσωπικα και καθολου ανθρωπινα κατι, και παντα θελουμε να ποναμε που δεν εχουμε αυτη τη δυνατοτητα, που δε μπορει να ειναι πραγματικα το φευτικο.

Κι ομως, χωρις το προσωπο η γλωσσα δε μπορει να εχει καμια ποικιλια. Με τα πολλα προσωπα, τα πολλα λαθη και φεματα, μοιαζει να εχει η γλωσσα χιλιες μορφες και να ναι ολες ανθρωπινες. Ακομη, σταν χαθουν τα προσωπα, μενει αυτη η πειρα στη γλωσσα, στην πραγματικα ανθρωπινη και σωστη γλωσσα, η πειρα των λαθων, που μοιαζει να την δημιουργει. Το προσωπο φαινεται να ειναι που κανει αληθινη τη γλωσσα, μοναχα απ τη σκοπια του προσωπου φαινεται να διλεπουμε τη γλωσσα. Απ την εμμεση εκφραση οδηγουμαστε σε μιαν αμεση θεα, τη θεα του πραγματος του κοσμου, του αληθινου, του μονου πραγματος. Κι οι αυθρωποι υπαρχουν προσωπικα για να θεωρουν προσωπικα τη γλωσσα — κι η γλωσσα ολο ξεφευγει με χιλιες μορφες και μενει σταν αυτοι φευγουν. Ειναι κι αυτο μια πειρα κι ολα ειναι μια πειρα, μονο που καθε πειρα μενει στη γλωσσα και σ αυτην μενει ο αυθρωπος, ο αυθρωπος ομως της γλωσσας, ο μονος λοιπον και σωστος ανθρωπος. Κι ετοι μενει πως η πειρα των λαθων κι η γλωσσα, τα προσωπα κι ο αυθρωπος ειναι οτι πραγματικα παρουσιαζεται στη γλωσσα μας. Με την προσωπικη μας γλωσσα μιλαμε την ανθρωπινη γλωσσα της πειρας. Εκεινο ομως που πρεπει να δουμε, ειναι πως η πειρα δε μεταβαλλει τη γλωσσα, αλλα οδηγει στη γλωσσα, πως ειναι μεσα στη γλωσσα. Η γλωσσα ειναι που δεχεται την πειρα, την πειρα των λαθων. Τα λαθη και το φεμα ειναι τροποι της γλωσσας για να τεθουν τα προσωπα, για να υπαρχουν. Και τα προσωπα ειναι τροποι της γλωσσας, τροποι απαραιτητοι για να παρει η γλωσσα ατομα κι ανθρωπους. Με δυο λογια, η γλωσσα θετει τα προσωπα για να εχει ατομα, ανθρωπους κι ανθρωπο. Η γλωσσα νοιαζεται για τον ανθρωπο, εμεις νοιαζομαστε για το δικο μας η και γι αλλα προσωπα, μπορει και γι ανθρωπους. Εκει που ο αυθρωπος συγαντιεται με τους ανθρωπους, ειναι το τελος της οδου, η ουσια κι η αιωνιοτητα, η αμηχανια και το πραγμα του κοσμου. Σ αυτο το σημειο της συγαντησης, οπου φτανουν τα προσωπα κι αρχιζουν οι αυθρωποι εγκατιοι στον αυθρωπο, σ αυτο το σημειο που ερχεται η γλωσσα με την πειρα κι αρχιζει μια αλλη γλωσσα, εκει που ερχονται το φεμα κι η αληθεια δειμενα ιστορικα και διαφοριζονται ποιοτικα κι αρχιζει η εσχατη οδυνη του προσωπου, του προσωπικου ανθρωπου και του ατομου, εκει αρχιζει ο ακαθοριστος κι αδιακριτος αυθρωπος, ο χωρις συγειδηση αυθρωπος, που δεν τον διακρινει πια τιποτα δικο του απ την πειρα η απ το χωρο που κρατησε το φυλλο που μαραθηκε κι έπεσε. Κι εκει, ξαφνικα κι αγαγκαστικα, ολα οδηγουν στο μυθο και πουθενα αλλου. Απο κει φαινεται πως ο μυθος τα περιβαλλει και τα χει ολα και πως δεν εχει τιποτα αναγκη, εκτος απ τη γλωσσα — εται ομως, που ολα γινονται ειμεσα. Κι αυτος ο ειμεσος τροπος δειχνει την πραγματικη φυση ολων.

Απ τη σχεση προσωπου και γλωσσας ειναι που γινονται ολα εμμεσα. Οταν γενιεται ενα προσωπο, υπαρχει γι αυτο ενας κοσμος. Αυτο ειναι μια σχεση και μια πραγματικοτητα, οσο κι οπως ειναι πραγματικοτητα το προσωπο, μια προσωπικη και τελεσδικη πραγματικοτητα που υπαρχει οσο υπαρχει το προσωπο. Και το προσωπο υπαρχει τοσο πιο πολυ οσο πιο πολυ δεχεται στη μορφη του τον ανθρωπο. Ο μονος οιμως τροπος γι αυτο, ειναι γα ειναι το προσωπο ατομο, γιατι με τ ατομα ο ανθρωπος γινεται ανθρωποι κι ο μονος τροπος γα ειναι ανθρωποι ειναι γα υπαρχουν προσωπα. Αυτο το ειδικο και γεο στοιχειο του προσωπου εξυπηρετει ο μυθος, με το μυθο δηλαδη μπορουν γα υπαρχουν προσωπα κι ο μυθος ειναι τασ φυσικος οσο φυσικα ειναι τα προσωπα. Το προσωπο ειναι μια εμμεση εμφανιση, του ανθρωπου με το ειδικο και γεο στοιχειο που εξασφαλιζει η εμμεση εμφανιση της γλωσσας, ο μυθος.

Ο μυθος οιμως ειναι αλλο πραγμα απ την ανθρωπινη εκφραση, απ τη φιλοσοφια και καθε προσωπικο εργο. Τα προσωπικα εργα πανε να θεσουν προσωπα, η φιλοσοφια και καθε ειδους εκφραση ειναι εμμεσα μ αναφορα στο προσωπο, ενω ο μυθος ειναι εμμεσος μ αναφορα στον ανθρωπο και στη γλωσσα. Ο μυθος εξασφαλιζει το προσωπο και το προσωπο κινειται με τα εργα του σ οτι λεει ελευθερια. Αυτα τα εργα ειναι μια ποιοτικα αλλιωτικη εκφραση του εμμεσου μυθου, ο μυθος δηλαδη φτανει μεχρι την εκφραση, μεχρι καθε προσωπικο εργο, κατακεριταισμενος στα προσωπα, κι αυτο ειναι η ποιοτικη του αλλαγη. Κι ειναι τοσο σπουδαια αυτη η αλλαγη, που γα θεωρουμε τα προσωπικα εργα ανθρωπινα εργα και γα λεμε τα προσωπα ανθρωπους. Αυτη ειναι η δυναμιη κι η φυση του μυθου, να δημιουργει προσωπα και γα τα κανει ανθρωπους, και γι αυτο ειναι εμμεσος, επειδη κανει εμμεσο εργο. Για τα προσωπα εχει ατομα και για την ελευθερια αναγκη. Οταν τ ατομα δεθουν και μοιασουν μεταξυ τους με την αναγκη, ο μυθος αποκταιει ενοτητα κι εκει φαινεται ποσο πλατυς ειναι. Γιατι τωρα πια δε μιλαιει για προσωπα, αλλα γι ατομα, γι ανθρωπους. Τα ατομα οδηγουν στους ανθρωπους κι οι ανθρωποι στον ανθρωπο, γιατι ο ανθρωπος δε δικαιωνεται στα προσωπα αλλα στ ατομα. Αυτο τ προχωρημα απο τα προσωπα στ ατομα ειναι βασικη ποιοτικη αλλαγη, γιατι, βεβαια, ατομα δε θα πει μοναχα προσωπα αλλα και πολλα αλλα. Φαινεται λοιπο καθαρα πως η αντιληψη γι ανθρωπινα προσωπα ειναι μυθικη, οπως μυθικα ειναι τ αλλα ζωικα και υλικα προσωπα. Ο μυθος δημιουργει προσωπα καθε λογης που διαφερουν ποιοτικα μεταξυ τους, ειναι ανθρωποι, αλλα ζωα, χορταρια, πετρες, νερο, αυτικειμενα δηλαδη υλικα καθε λογης. Ολ αυτα για το μυθο ειναι ατομα, εχει μονο μια ιδιαιτερη ευνοια για τ ανθρωπινα ατομα, γιατι απ τη σκοπια τους ειναι ακραιος κι ομορφος, αφου τους απαγταιει σ ολα, καθιως κομικατιαζεται μ αιμετρους τροπους. Οπως οιμως κομικατιαζεται ο μυθος, ετσι ειναι κομικατιασμενος ο ανθρωπος στα προσωπα. Οταν τα προσωπα γιωσουν με το μυθο πως ειναι ατομα, τοτε γινονται ανθρωποι, κομικατια δηλαδη του ανθρωπου. Η βασικη αναφορα του μυθου ειναι σ αυτο τον ανθρωπο κι αυτο φανεται απ τον τροπο που θετει τ ατομα και τα προσωπα. Γιατι δευ εχουν ουτε τ ατομα ουτε τα προσωπα ενοτητα, καθεγα τους ειναι σαν τον ανθρωπο: κομικατιασμενο. Αυτο πανε να εξυπηρετησουν τα προσωπικα εργα, να εξασφαλισουν στα προσωπα ενοτητα, και μπορουν γα προσπαθουν γι αυτο μονο μ αναφορα στον ανθρωπο, που τα προσωπα ειναι κομικατια του. Κυνηγανε τα προσωπα την ενοτητα, γιατι ο μυθος τα κανει προσωπα κι ανθρωπους, αναφερομενος στον ανθρωπο. Όλα λοιπον ειναι ποιοτικες αλλαγες του μυθου, για γα εξασφαλιζεται μια πολλαπλοτητα. Αυτο το δουλευει ο μυθος με την αντιληψη της δημιουργιας, μιας δημιουργιας εξωανθρωπινης. Ο: ποιοτικες αλλαγες λοιπον, η πολλαπλοτητα, ειναι γα λειτουργια του μυθου κι αυτη τον κανει εμμεσο: η ειμφανιση του νεου, η εξασφαλιση

του αριθμού, είναι η εμφανιση του μυθου. Με το γεο ομως, με τον αριθμο, ο μυθος εχει ενοτητα, γιατι αυτο ειναι οι ποιοτικες του αλλαγες, το αδιαφορου αριθμου πληθος, κι οχι οι αλλαγες σε ειδη αυτου του πληθους. Βασικα για το μυθο δεν ενδιαφερει το πληθος των ανθρωπινων προσωπων η των δεντρων, αλλα τ ατομα. Με τον τροπο που τ ανθρωπινα ατομα ειναι ανθρωπος, ειναι και τα δεντρα δεντρο, τα ποταμια, οι θαλασσες κι οι βροχες νερο. Ο μυθος γοιαζεται για ανθρωπο, δεντρο και νερο. Γι αυτον, ανθρωπος δε θα πει κατι που διακρινεται απο τ αλλα με την αντιληψη πως βασικο ειναι το ανθρωπινο πληθος, ενω τ αλλα ειναι ενα δευτερο πληθος με δευτεροτερης σημασιας διαιρεση: ισα-ισα, μιλαιει ο μυθος για ανθρωπο, για να τον διπλα σ αλλα. Ανθρωπος, δεν ειναι για το μυθο παρα μια εμφανιση μεσα στην πολλαπλοτητα κι η ποιοτικη αλλαγη που υπαρχει αναμεσα σ αυτον και το δεντρο, υπαρχει, ιδια, αναμεσα στο δεντρο και στο νερο. Το εσωτερικο πληθος αυτων των ειδων ειναι κατι δευτερο για ολα, ειναι μια δευτερη σειρα ποιοτικων αλλαγων του μυθου. Απ αυτη τη δευτερη σειρα παει στην πρωτη. Κι επειδη ο μυθος εχει μια πρωτη σειρα ποιοτικων αλλαγων, γι αυτο εχει ενοτητα — εμμεση ομως. Ειναι η αναγκη του μυθου να διαφοριζεται ποιοτικα, για να εξασφαλιστει αυτη η ενοτητα, που ειναι αμεση απ τη σκοπια των ατομιων, αφου τα εγοποιει. Ετσι το προσωπο αναπαυεται στον ανθρωπο κι αναπαυει το εσωτερικο πληθος των ειδων σε μια μορφη το καθεγα. Γιατι το ανθρωπινο προσωπο κινεται αναμεσα σ ακαταριθμητα ειδη, που πιο αμεσο γι αυτο ειναι το πληθος τους. Ρωται ποσα δεντρα υπαρχουν και ποσα ποταμα, κι ο μυθος του απανταιει με ακαταριθμητο πληθος που οδηγεται στην θλαστηση και στη φθορα, η μ εγαν αριθμο. Για το μυθο ομως ο αριθμος ειναι κατι δευτερο κι εται αναπαυεται το προσωπο, που γι αυτον ειναι κατι πρωτο, αφου κινεται αναμεσα σ πολλα προσωπα. Αυτη ειναι η οδος του προσωπου, που οδηγει στην ελλειψη, γιατι σδηγει τον αριθμο. Οταν δρεθει ο ανθρωπος σ αυτο το χωρο, τα ειδη δεν εχουν αριθμο, γιατι ενδιαφερουν πια οι ποιοτικες αλλαγες. Επειδη ομως οι ποιοτικες αλλαγες ειναι η λειτουργια του μυθου, κι επειδη ο ανθρωπος ειναι ποιοτικη αλλαγη, ενδιαφερουν οι ποιοτικοι κι οχι οι ποσοτικοι αριθμοι, ο ανθρωπος δηλαδη δεν ειναι ενα προσωπο μ ακραια ενοτητα, ενα προσωπο που ειναι ανθρωπος, αλλα μια απροσωπη εργασια ινει στις ποιοτητες του μυθου. Ετσι, στι για τον ανθρωπο ηταν αξεπεραστο, δειχνεται στο μυθο αδιαφορο, αλλης σειρας γεγονος, που μπορει να ενδιαφερει μονο σα γεγονος μιας σειρας, ενδιαφερουν δηλαδη οι σειρες, κι ολα αλλαζουν. Μενει ο ανθρωπος μεσα σ αυτες τις σειρες, που δε μπορει πια να τις διακρινει αριθμητικα, δε μπορει να δει πανω η κατω, απο δω η απο κει, αλλα μονο κατευθειαν στο μυθο, κι ολα γυρο του, πανω η κατω, απο δω η απο κει, ειναι το ίδιο, γιατι τον ενδιαφερει να κρατησει μια θεση και δε μπορει να ξερει που ειναι αυτη η θεση. Με το μυθο δε μπορει να ξερει ο ανθρωπος, μπορει μοναχα να διλεπει και να ρωται. Καθε ερωτηση του δημιουργει, δημιουργει μια απαντηση και μενει μεσα σ ενα πληθος δημιουργιας. Εκει η γλωσσα δημιουργει, γιατι τωρα ο ανθρωπος δε δρισκεται δεμενος μ εγα προσωπο αναμεσα σ αλλα προσωπα, αλλα ενωπιος στο μυθο. Κι η γλωσσα του δεν ειναι πια εκφραση, δεν ειναι δηλαδη μια υποθετικα δημιουργικη γλωσσα που δε μπορει να συλλαβει τη δυναμη της, ειναι μια πραγματικα δημιουργικη γλωσσα, αμεση γι αυτον γιατι δημιουργει, αλλα εμμεση γιατι δημιουργει εγα ποιοτικο πληθος. Σ αυτο το σημειο ο ανθρωπος παει απ την ερωτηση στο θαυμασμο, στη θεα και στο θαυματο, γιατι διλεπει πως ειναι εγα οργανο της γλωσσας, οργανο ομως απαραιτητο, αφου και μ αυτον λειτουργει η γλωσσα, και θαυμαζει, γιατι δε δημιουργει μονο μ αυτον η γλωσσα Τοτε πιστευει. Πιστευει, γιατι δεν εχει πια ανθρωπινα κριτηρια, αφου λεε: πως δεν ειναι μονο δικη του η γλωσσα. Με την πι-

στη γιωθεί πια την πραγματική φυση της γλωσσας. Αυτη η πιστη που ξεκινησε απο το θαυμασμο οδηγει στο μυθο. Με το μυθο απανται ο ανθρωπος στη σωστη ερωτηση και μπορει γα ειναι πια ενας ανθρωπος, αυτομη η προσωπο, γιατι γυρο του ο μυθος εχει αδιαφορευτη σ αυτες τις σειρες ενοτητα, που ειναι ιδια πανω η κατω η παγτου, αφου ο χωρος ειναι κατι δευτερο. Μαζι ειναι κατι δευτερο ο χρονος με τη μορφη της αιωνιοτητας κι η ουσια με τη μορφη της ελλειψης. Η αιωνιοτητα μοιαζει ν αγκαλιαζει την ουσια και την ελλειψη, πως ειναι δηλαδη κι η ελλειψη αιωνιοτητα. Εδω, που μοιαζει ν απαντιεται η ελλειψη με την ουσια, ζει ο μυθος κι ειναι εμμεσος, γιατι παι ση την ελλειψη στην ουσια. Αυτη ειναι η πραγματικη φυση του μυθου, οτι ειναι εμμεσος, κι αυτη ειναι η γοητεια του, αφου ειναι εμμεσος για να οδηγει σε κατι που ειναι γι αυτου αμεσο. Ετσι, ειναι εμμεσος ο μυθος, γιατι τα παι ολα σε κατι αμεσο, μονο γι αυτον ομως αμεσο. Βαση του προς αυτο ειναι η αιωνιοτητα, κι ειναι κι αυτη κατι εμμεσο επειδη ακριβως ειναι βαση του μυθου προς κατι αλλο. Η αιωνιοτητα ειναι μια γοητεια του μυθου, περα απ τη γοητεια ομως βρισκεται η δικαιωση της, προπαντων η δικαιωση του μυθου. Γι αυτο ειναι κι η γλωσσα εμμεση στο μυθο. Γιατι η αιωνιοτητα ειναι στ αληθεια γοητεια της γλωσσας, που τη γοητευει και μας γοητευει, που δεν αφηγει τη γλωσσα γα χαθει στο εσωτερικο πληθος των ειδων η στων ειδιων των ειδων το πληθος, και τη φερνει στο μυθο γα του δωσει τη γοητεια της αιωνιοτητας. Μ αυτη τη γοητεια γιγονται ολα δευτερα, γιατι η αιωνιοτητα δεν ειναι μοναχα αναφορα του χρονου, ολα αναφερονται σ αυτην και την κανουν γοητεια στο μυθο. Η γοητεια ομως αυτη αναφερεται στη λειτουργια κι οχι στην ενεργεια του μυθου. Γι αυτο ο μυθος λειτουργει στην αιωνιοτητα και την εχει για βαση, ενεργει ομως καπου αλλου, προς τη γενετικη του αρχη, που ειναι ασχετη με την αιωνιοτητα. Κι ομως καθε αρχη βρισκεται στην αιωνιοτητα. Αυτο ειναι βασικη θεση του μυθου.

Αλλα ο μυθος δεν εχει μοναχα αρχη, αρχιζοντας κατευθυνει στο πριν απ την αρχη και κατευθυνεται κι αυτος προς τα κει, γοητευμενος και γοητευοντας πανω στο ανυπαρκτο οριο της αιωνιοτητας, ξεπεργωντας ομως αυτο το ανυπαρκτο οριο, που δεν οριζεται με τη βαση της υπαρξης η της ανυπαρξιας, της ουσιας η της ελλειψης, αλλα με τη βαση της γλωσσας. Πια τη γλωσσα ειναι κατι δευτερο η υπαρξη η η ανυπαρξια, η ουσια κι η ελλειψη, γιατι σ αυτα υπαρχει εσωτερικη αντιθεση. Μεσα απ αυτη την εσωτερικη αντιθεση φευγει η γλωσσα κι αφηγει το μυθο. Ετσι ο μυθος ξεπεργαι την αιωνιοτητα με το γ αναφερεται και να ενεργει προς τη γλωσσα. Κι η γλωσσα ομως ενεργει με το μυθο, με κατι αλλο απ αυτη την ιδια. Γι αυτο ο μυθος ειναι εμφανιση της γλωσσας, εμμεση γλωσσα. Ειναι ολα εμμεσα με το μυθο, γιατι ο μυθος ειναι εμμεση γλωσσα.

Οτι ο μυθος ειναι εμμεση γλωσσα, θα πει πως ολα ειναι εμμεσα. Αυτη η φυση του μυθου του εξασφαλιζει τις ποιοτικες αλλαγες, τη δημιουργια. Ετσι οι ποιοτικες αλλαγες, η δημιουργια, ειν εμμεσα κι αυτα, δικαιωνονται ομως στο μυθο, και δεν ειναι λοιπον εμμεσα οπως ειναι ο μυθος εμμεσος, ειναι μοναχα για το μυθο εμμεσα απο καθε αλλη αποψη, απο την αποφη δηλαδη μας ποιοτικης αλλαγης, ολες οι αλλες ειναι αμεσες, απο καθε ειδικη σκοπια της η δημιουργια ειναι αμεση, εμμεση ειναι με τη γλωσσα του μυθου. Μια κι ο μυθος ειναι εμμεση γλωσσα, μυθικα ολα ειναι εμμεσα, κι αυτο θα πει πως η δημιουργια ειναι καθ εκυτην αμεση και μπορει γα μειγει αμεση αν δε γινεται αναφορα στο μυθο. Οταν ερχεται ο μυθος, αρχιζει γα φαινεται το κενο, το φεμα, η σωπη, νεες δηλαδη αποψεις, που συνιστουν τα δεδομενα της ανθρωπινης οδυνης. Ετσι, μαζι με το μυθο ερχεται ο ανθρωπος κι η οδυνη της συγειδησης. Η φυση της συγειδησης ειναι η οδυνη, γιατι η συγειδηση θεται του ανθρωπο κι ειναι στο προσωπο, πα-

νω στη βαση της τελειωνει το προσωπο κι αρχιζει το ατομο κι ο ανθρωπος, με τη συγειδηση ερχεται ο θαυματος του προσωπου κι η γεννηση του ατομου. Η μοιρα του εγουγειδητου προσωπου ειγαι το ατομο. Οταν το προσωπο γινεται ατομο, ερχεται η οδυνη, γιατι, εγω πριν ηταν ολα αμεσα, τωρα γινονται εμμεσα και το προσωπο φαινεται πια σαν μια ποιοτικη αλλαγη διπλα στις αλλες ποιοτικες αλλαγες. Πριν, το προσωπο ηταν κυριαρχικο και διαχειριζοταν με αμεση βουληση τα παντα, καθοριζοντας τη φυση τους συμφωνα μ αυτην. Ειχε τη βεβαιετητα πως ειναι παντοδυναμο με τη γλωσσα, που τη δικαιωνε στ αλλα προσωπα. Η παρουσια της ηταν αμεση, εμενε μοναχα ακαθοριστη η δυναμη της, κι αυτο εδιγε ειδικες δυνατοτητες στα προσωπα, γιατι τους αγοιγε ατελειωτους ουρανους, οπου μπορουσαν προσωπικα γα τεινουν με μια μυστικη κοινωνια, απροσπελαστη στ αλλα προσωπα. Αυτη η κοινωνια εδινε τη συγειδηση ταυτοτητας στα δεδομενα και τα στοιχεια του προσωπου, εξασφαλιζε πληροτητα κι ανεξαρτησια. Καθηλωγε ομως σε μιαν ακινησια απαραδεκτη. Γι αυτο, το προσωπο αναγκαζοταν να πραξει η να δημιουργησει. Και με τη δημιουργια του ομως και με την πραξη κατεληγε να περασει τον προσωπικο του χωρο: η πραξη οδηγουσε σ αλλους χωρους αλλων προσωπων κι η δημιουργια ηταν ενας επιμοχθος αγωνας να σχηματοποιηθουν αγγωστα κι ακαθοριστα δεδομενα, αγωνας χωρις πραγματικη τερψη, γιατι δεν εκλειγε τον προσωπικο χωρο, αλλα τον ανοιγε, σδηγοντας τελικα τα ορια του. Τοτε εβλεπε το ατομο πως κι η πραξη κι η δημιουργια ηταν μιλημα, πως καθε εξοδος του απ τον χωρο του τον προσωπικο ηταν μιλημα. Τοτε αλλαζε στα ματια του η φυση της γλωσσας κι εβλεπε, πως κι οτι μονο του ελεγε και καθοριζε με την προσωπικη του παντοδυναμη γλωσσα δε δικαιωνοταν στ αλλα προσωπα επειδη ηταν δικη του γλωσσα, αλλα επειδη ηταν γλωσσα. Πως, ακομη, εκεινη η ταση που το δικαιωνε, δεν ηταν δικη του μοναχα ταση, αλλα ηταν απλως εξωπροσωπικη ταση, που επαληθευοταν οριστικα και σ αυτο, γι αυτο το δικαιωνε. Σε κεινη τη στιγμη εβλεπε πως ηταν μια συνεχεια μ ενα κεντρο που τη διαιπιστωνε. Αυτο το κεντρο ηταν το εγω του.

Το εγω ειναι το τελος του προσωπου κι η αρχη του ατομου. Και το εγω των ατομων ειναι η αρχη του ανθρωπου. Με το εγω ο ανθρωπος φτανει στα προσωπα και παει στο μυθο. Σ αυτο το εγω ειναι μοναχα μια εμφανιση διπλα στις αλλες εμφανισεις. Η μεγιστη δημιουργια του μυθου, ειγαι πως αυτες τις εμφανισεις τις ταυτιζει σ εγα χωρο που εναλλασσεται ποιοτικα κι εμφανιζεται μ αυτον, γινεται παρουσια. Κι ειναι εμμεση γλωσσα ο μυθος γιατι ακριβως κραταιει αυτον τον εγιασιο χωρο και μαζι τον παραλλαζει σε συγκεκριμενες εμφανισεις με τετιο τροπο, που καθε εμφανιση να του κραταιει ολοκληρον. Σ αυτο το σημειο δεν φτανει η γοηση του ανθρωπου, γιατι ειγαι κατι δευτερο, σα στοιχειο του ανθρωπου, εγω ο ιδιος ο ανθρωπος ειγαι εμφανιση μορφικη στο χωρο του μυθου. Οσο πλαταινει ο μυθος, οι εμφανισεις γινονται παρουσιες, οσο ενυπολειται, γινονται εμφανισεις. Ολα ομως ζουν στο μυθο σε μια αμεση επαφη μεταξυ τους. Ετσι, αναμεσα στις σειρες των ποιοτικων αλλαγων του μυθου προχωραμε απ το αμεσο στο εμμεσο και καταληγουμε στο εμμεσο. Τα αμεσα και τα εμμεσα λοιπον ειγαι ο τροπος που προχωραιει ο μυθος, τροπος που εξασφαλιζεται απ το οτι ο μυθος ειναι καθ εαυτον αμεσος, κι εμμεσος μ αναφορα στη γλωσσα. Ο μυθος δε μπορει να εχει προσωπο, ωστε να γιωσει την οδυνη της μεταβασης απ το αμεσο στο εμμεσο εχει ομως κεντρο, οπως ειγαι κεντρο το εγω στον ανθρωπο, απ αυτο το κεντρο εξασφαλιζεται γι παρουσια του εγω στον ανθρωπο. Αυτο το κεντρο ο ανθρωπος το λεει εγω, ειγαι ο τροπος του ανθρωπου, που φτανει σα λειτουργικη αρχη στο προσωπο, να ονομασει την ταυτοτητα που εκφραζουν οι ποιοτικες αλλαγες. Μ αυτον τον τροπο ο ανθρωπος τελικα ταυτιζεται με καθε τι κι αναπαινε-

ταί για τη σχεση του με τα δευτρα, τις πετρες, το νερο. Γι αυτο, ακομη, μπορει να εχει μια φιλοσοφικη γλωσσα, που, σ αλλο εμμεσο σταδιο, οριζει μ ενα τροπο αυτη τη σχεση, μιλωντας για υλη η ουσια, για υπαρξη η ανυπαρξια. Σ αυτη τη γλωσσα εκμεταλλευεται το μυθο, πλαταιγοντας του σε δευτερευουσες πολοτικες αλλαγες, που του διγει η γλωσσα τη δυναμη να τις πει. Οριζει λοιπον τη φυση των παντων, αυτο ομως δεν ειγαι τελικο, ειγαι μια σειρα ποιοτικων αλλαγων παγω στην ανθρωπινη βαση, που στο σταδιο οπου εμφανιζεται τιθεται προσωπικα. Το εγω ενοποιει αυτη την ανθρωπινη σειρα ποιοτικων εναλλαγων μ ολες τις αλλες σειρες, γιατι μ αυτο ο ανθρωπος ενοποιειται μ ολες τις αλλες παρουσιες κι εμφανισεις. Τοτε δεν ειγαι οργανο και υλικο της γλωσσας, δεν χρησιμοποιει τη γλωσσα, εχει τη γλωσσα με τον τροπο που την εχουν ολα, ειγαι δηλαδη γλωσσα και ζει στο μυθο που κι αυτος ειγαι γλωσσα.

Επειδη ομως η σειρα των αλλαγων καταληγει στο μυθο που ειγαι εμμεση γλωσσα, τελικα ολα και καθε τι ειναι μυθος, που εμφανιζεται αλλιωτικα στο καθενα. Ο τροπος του μυθου για τον ανθρωπο ειγαι το εγω, ο γενικος τροπος του μυθου προς τα ολα ειναι η εμμεση γλωσσα. Αυτος ειναι ο ακραιος τροπος του μυθου. Και μυθος τελικα θα πει εμμεση γλωσσα, η εμμεση γλωσσα, που οδηγει στη γλωσσα αλλα δεν την εχει. Αυτη τη γλωσσα, το μυθο, την εχουμε σε καθε ανθρωπινη πειρα κι εργο, σε καθε χωρικη και χρονικη εμφανιση. Και μπορουμε να εχουμε τα ολα στο καθε τι, αν το καθε τι το παρουμε σαν εμφανιση, η να εχουμε το καθε τι χωριστα, αν το δουμε σαν παρουσια, προσωπικη στον ανθρωπο. Αυτο γινεται και με το χρονο η την προσωπικη γλωσσα, με την ουσια η την αιωνιοτητα: ειναι παρουσιες η εμφανισεις, που εξασφαλιζονται απ τη γλωσσα, που, ομως, ειγαι εμμεση. Παιργοντας τη γλωσσα εμμεση τη δικαιωματικη με το μυθο, που, παλι, ειγαι εμφανιση της γλωσσας. Ολα, λοιπον, μεχρι το μυθο ειναι εμφανισεις, παρουσιαζονται στο μυθο κι αυτος τα κανει εμφανισεις της γλωσσας. Οι εμφανισεις δηλαδη του μυθου ειναι εμφανισεις της γλωσσας, γι αυτο ο μυθος ειναι εμμεση γλωσσα. Καθε μια απ αυτες τις εμφανισεις ειγαι για τις αλλες παρουσια, ολες μαζι ομως ειναι εμφανισεις. Γι αυτο, δε μπορει το καθε τι να ειναι μονο μερικα απο τ αλλα. Εχει εγω η εαυτο, που το ταυτιζει μ ολα, που το κανει ολα, αφου το καθε τι ειγαι ενας τροπος των ολων, μια εμφανιση του με τον εαυτο σαν κεντρο της διαπιστωσης του. Αυτο εξασφαλιζει ο μυθος. Αγ σταματησουμε πριν απ αυτον, μενουν ολα αξεπεραστα χωρισμενα κι αξιολογουνται κλιμακωτα, εγω για το μυθο ειναι ισα, αφου σ ολα εμφανιζεται. Γι αυτο, με το μυθο ολα αλλαζουν και ειδικα η γλωσσα, που τον δημιουργει. Μ αυτον εμφανιζεται εμμεσα στην πραγματικη της φυση κι ολα αποκτουν μια φυση πραγματικη, με το δεδομενο ομως πως ειναι εμφανισεις. Κι ειγαι αμεσα με το μυθο, εμμεσα ομως για τη γλωσσα.

Πρεπει λοιπον να δουμε πως τιποτα δεν ειγαι στατικο και τελεσδικο, πως τιποτα δηλαδη δεν οριζεται, γιατι ο ορισμος του ακριβως θα του απεκλειει πραγματικη φυση, αφου μ αυτον θα δρισκοταν σ ενα ευρυτερο χωρο, που, βεβαια, καποια λειτουργικη σχεση θα χε μ αυτο, καλυτερα, γενετικη σχεση. Η σημασια του μυθου για τα επι μερους αντικειμενα καθε λογης, ειναι οτι ακριβως ειγαι αντικειμενα, αντικειμενα σε κατι. Ο χωρος οπου δρισκονται ειναι ο μυθος και αντικειμενα σε κατι που δεν τελειωνει ο μυθος, αλλα τ αρχιζει, για να υπαρχουν αντικειμενα. Μ αλλα λογια, με το μυθο η γλωσσα δημιουργει εμμεσα. Καθε αλλη αντιληψη της γλωσσας ειγαι περιορισμενη, και φευτικη λοιπον. Αφου τ αυτικειμενα της δεν ειγαι στατικα, πολυ περισσοτερο δεν ειγαι η γλωσσα. Μπορουμε να τη θεωρουμε με πολλους τροπους, μπορει να φταγουμε στη λεξη, στην κ'νηθη, στο εκφραστικο κενο της στιγμης η παλι, μπορουμε γ αποκλεισουμε τη γλωσσα σ ενα

χωρο σχεσεων νοητικων η αλλων. Ετοι καθοριζουμε τη γλωσσα, δεν τελειωνει ομως. Ισα - ισα, ετοι τη βλεπουμε απο μια γεα σκοπια, που ειναι κι αυτη δικη της. Δικο της ειναι, ακομη, και το αδιεξοδο σπου οδηγουν οι ειδικες της σχεσεις σ ενα σταδιο εμφανισης της, όπως οι σχεσεις της με το χρονο. Αφου τ αυτικειμενα της γλωσσας εχουν σχεσεις ποικιλες, η γλωσσα ερχεται σ αυτες τις σχεσεις.

Δε μας ενδιαφερει μοναχα η γενικη βασικη θεση της γλωσσας στο μυθο, αλλα οι εμφανισεις της καθ εαυτες. Ετοι, εχουμε μια δημιουργια και τη δυνατοτητα να την εκφραζουμε. Ολα ειναι γλωσσα, ειναι και το καθενα ομως χωριστα γλωσσα. Γι αυτο, μπορουμε γα θεωρουμε και γα χαιρομαστε το καθε τι και μαζι γα φευγουμε απ αυτο, παντα με τη γλωσσα. Μιλωντας, θετοντας τις διαφορες σχεσεις οδηγουμαστε σ αδιεξοδα, σε αγωνια, σε φεματα, παντα ομως μενει η γλωσσα να φυγουμε, κι αυτο μπορει να ειναι η χαρα μας. Το καθε αυτικειμενο, οι ποικιλες σχεσεις των αυτικειμενων μεταξυ τους προς ολες τις κατευθυνσεις, εχουν μια ειδικη αυταποκριση στη γλωσσα, που ειναι εμμεση με το μυθο. Καθε τι δηλαδη κειται στη γλωσσα κι αυτικειται σ αυτη, ειναι θεση κι αργηση, που γινεται συγχρονη με το μυθο. Μεχρι το μυθο, μπορει το καθε τι να φαινεται και να το λεμε θεση η αργηση, στο μυθο ομως αυτη η αποφασιστικη διακριση γινεται δευτερης σημασιας, γι αυτο ο μυθος της απανται με συγχρονη θεση κι αργηση. Αυτη ειναι η φυση του και δεν ειναι, βεβαια, διπλη, αλλα γενετικη. Η εμμεση γλωσσα του μυθου λειτουργει ετοι που απανται σ ολα. Δημιουργει εγνοες και νοηση, χρονο κι αιωνιοτητα, υπαρξη κι αυνταρξια, η ο τι αλλο κανουν αναγκαιο τ αυτικειμενα της γλωσσας, που δημιουργει εμμεσα ο μυθος. Αν ρωτησουμε γιατι τα δημιουργει ετοι, γιατι δηλαδη να μην ταυτιζονται, φτανουμε στη φυση του μυθου, την αμεσοτητα του προς τη γλωσσα. Αυτη την αμεσοτητα τη διγει μ εμμεση, δημιουργια και σχεσεις. Αυτο αλλωστε θα πει οτι ολα ειναι εμμεσα: πως μπορουμε γα δημιουργουμε ελευθερα και χωρις οριο. Η αμεσοτητα ομως που δηγαινει απ τις εμμεσες δημιουργιες του μυθου δειχνει πως καθε τι ειναι απλως ολα, πως σημειωνει κι εμφανιζει τα ολα. Αλλιως δε θα μπαρουσης να ειναι η να μην ειναι. Το γα ειναι κατι, εχει μια σχεση με το να μην ειναι αυτο το ίδιο, και να μπορει γα ειναι. Τοτε ειναι ζητημα χρονου να ειναι.

Αρα κατι που ειναι και μπορει καποτε να μην ειναι, και καποτε, παλι, να ειναι, για την αιωνιοτητα ειναι και δεν ειναι μαζι. Η αιωνιοτητα ομως εκφραζεται εμμεσα με το χρονο, κατι λοιπον που ειναι τωρα, αυτη την ιδια στιγμη δεν ειναι, αν το θεωρησουμε αρεσα κι οχι εμμεσα. Ακομη, κατι μπορει να μην ειναι ποτε. Τοτε η θεση του ειναι αργητικη με το δεδομενο της αιωνιοτητας, θετικη ομως με το μυθο, αφου μ αυτον ολα ειναι εμμεσα κι ετοι, για το μυθο, αυτο το κατι ειναι και δεν ειναι. Και το παραπαν κατι, κι αυτο εδω δικαιωνεται στο μυθο σα θεση κι αργηση μαζι.

Θα μπορουσαμε ομως να θεωρησουμε και μια αλλη σχεση: περα απ το κατι που ειναι και μπορει να μην ειναι, και περα απ το κατι που δεν ειναι και δε μπορει να ειναι, μπορουμε να μιλησουμε για το κενο που ειναι ελλειψη. Αυτο, για το καθε τι, ειτε ειναι και μπορει να μην ειναι ειτε δεν ειναι και δε μπορει να ειναι, διαπιστωνεται σαν μη ειναι, ενω απ τη σκοπια αυτου του ίδιου, του κενου, ειναι. Μεσα του ειναι ο τι ειναι και μπορει να μην ειναι κι ο τι δεν ειναι και δε μπορει να ειναι. Σ αυτο λοιπον δημιουργεται το ειναι και το μη ειναι, κι απ τη σκοπια του φαινεται αδιαφоро αγ ειναι η δεν ειναι κατι. Το ίδιο συμβανει και με την αιωνιοτητα: μοιαζει με το κενο. Αναμεσα τους φαινεται μια σχεση, που δεν ειναι αμοιβαια, δικη τους, αλλα τα οδηγει αλλου. Το κενο εχει ενα οριο που φτανει μεχρι εχει που δεν ειναι κενο. Μεσα στο κενο βρισκεται το κα-

Θε ειδους κατι περα απ το κενο δε μπορουμε γα πουημε πως δρισκεται κανενος ειδους κατι, γιατι ετοι δε θα μπορουσμε ακριδως γα μιλαμε για κατι, αφοι και η θετικη και η αργητικη θεση δρισκουται στο κενο, που δινεται με το ειναι και με το μη ειναι. Και η αιωνιοτητα εχει εγα οριο. Δενεται κι αυτη με το χρονο και με το μη χρονο. Αγ σχετισουμε τις δυο σχεσεις, ειγαι - μη ειναι και χρονο - μη χρονο, δε μπορουμε γα μιλαμε πια για θεση κι αργηση παρα συγχρονιζοντας τα δυο αυτα συγχρονα: ενα, ειγαι - μη ειναι, κι αλλο, χρονος - μη χρονος, κενο δηλαδη κι αιωνιοτητα. Το εγα θα ειναι θεση και τ αλλο αργηση. Φαινεται, βεβαια, πως αυτο το διπλο σχημα ειγαι μια λειτουργικη σχεση, που καθοριζεται εκ των κατω. Προς την προς τα αγω αγαφορα αυτω των δυο δεν ειγαι αγαγκη γα τα θεωρησουμε σα θεση κι αργηση. Ειτε ομως τα σχετισουμε σ αναφορα με τα κατω ειτε δεν τα σχετισουμε σ αναφορα με τα αγω, μεγουν αυτες οι δυο δυνατοτητες γιατι ειγαι δυο: ο μυθος ομως δεν ειγαι ουτε δυο ουτε ενα, δεν εχει αριθμο, τα ενοποιει απλως ολα, για γινουν εμφανισεις της γλωσσας, μια και αυτος ειγαι εμμεση γλωσσα. Κι ο: δυνατοτητες που εχουμε, οι δυο παραπανω δυνατοτητες και καθε δυνατοτητα, ειγαι στοιχεια του μυθου, που τα ενοποιει με το ανταλλαγμα να τα κανει εμμεσα, τα δημιουργει δηλαδη εμμεσα. Ολα αυτα τα εμμεσα ειγαι γλωσσα και μεχρι τωρα η γλωσσα ειγαι εμμεση.

Ο μυθος ειγαι, λοιπον, περα απ ολ αυτα, ειγαι ακομη περα απ τη δημιουργια που περιλαμβανει ολα τα παραπανω, που κατεληξαν στο συγχρονισμο κενου κι αιωνιοτητας. Η ουσια ειγαι εμφανιση του κενου, οπως και η μη ουσια. Ο χρονος και ο μη χρονος ειγαι εμφανισεις της αιωνιοτητας. Κι αυτα τα δυο ομως, κενο κι αιωνιοτητα, ειγαι εμφανισεις του μυθου. Ολα λοιπον ειγαι εμφανισεις, κι απ την αποφη του μυθου προς τη γλωσσα δεν αξιολογουνται κλιμακωτα. Τελικα, δηλαδη, το χορταρι κι ο χρονος, η στιγμη κι η ουσια, ειγαι ολα εμφανισεις. Ολα μαζι ειγαι δημιουργια του μυθου που την παρουσιαζει στη γλωσσα. Επειδη ομως τα εμφανιζει με τη γλωσσα, ο μυθος ειγαι εμμεσος, δηλαδη δημιουργικος. Αλλα μεσα απ τη δημιουργια, που ειγαι εμμεση κι ετοι λεμε πως η δημιουργια ειγαι εμμεση γλωσσα, μιλαει αμεσα η γλωσσα. Οι ποικιλες εμφανισεις συγχρονιζονται με το μυθο, αμεσο προς αυτες κι εμμεσο προς τη γλωσσα, για να μπορει τελικα κι ο μυθος να κειται και γ αντικειται στη γλωσσα κειται σα δημιουργικος με τις εμφανισεις κι αντικειται σαν εμμεσος για τη γλωσσα. Και μιλαει η γλωσσα αμεσα μεσα στο μυθο, οχι με το μυθο. Ετοι, με την εξασφαλιση του μυθου, η γλωσσα μπορει γα μιλαει παντα και μ ολα εμμεσα κι αμεσα: εμμεσα, επειδη εχει μυθο και δημιουργει μ αυτον, κι αμεσα γιατι ειγαι γλωσσα. Και η αμεση ομως και η εμμεση γλωσσα, ειγαι γλωσσα, γι αυτο ο αμεσος κι ο εμμεσος τροπος, που μιλανε οσα συγχρονιζονται στο μυθο, ειγαι συγχρονος τροπος της γλωσσας. Κι ο μυθος λοιπον μιλαει μαζι αμεσα κι εμμεσα κι ειγαι κι αυτος απλως ενα σταδιο της γλωσσας, ενα σταδιο που δεν αξιολογειται ουτε αυτο κλιμακωτα, και τελικα, μυθος και πετρα ειγαι σταδια της γλωσσας. Απ το μυθο μεχρι το καθε τι κι απ το καθε τι: μεχρι το μυθο, εχουμε γλωσσα και μονο γλωσσα. Η νοηση κι ο μυθος, τα δεντρα κι η κοινωνια, η πιστη κι η αισθηση, η χαρα κι η πετρα, ειγαι ολα γλωσσα, γλωσσα αμεση η εμμεση, αναλογα με τη θεση θεας. Αυτη η θεση μπορει να κειται προς τα πανω η προς τα κατω, αδιαφορο, η γλωσσα δεν τις διακρινει. Το καθενα εχει τη γοητεια του και την αμορφια του, τον τροιμο και την ασχημια του. Και, βεβαια, το εργο της γλωσσας δεν ειγαι μονο γα δημιουργει, και δεν σταματαει η γλωσσα στη δημιουργια. Μπορουμε μοναχα να πουμε πως η δημιουργια υπαγεται στη γλωσσα.

Ο μυθος εκτεινεται περα απ τη δημιουργια κι η γλωσσα εκτεινεται περα απο

το μυθό. Αν μπορουμε λοιπού να μιλησουμε για γλωσσα χωρις μυθο και χωρις τ αλλα που ερχονται και ταυτιζονται σ αυτο, αυτο θα γινεται ανεξαρτητα απ τα στοιχεια του μυθου που περιλαμβανονται στη γλωσσα. Αν δηλαδη απ τη γλωσσα αρουμε το μυθο, τοτε την απογυμνωνουμε απ ολα τα μεχρι τωρα δεδομενα. Μας ενδιαφερει ιδιαιτερα στι η γλωσσα δε δημιουργει πια. Πως μπορουμε ομως γα μιλαιμε για γλωσσα, οταν δεν εχουμε δημιουργια; Θα ειμαστε ετοιμοι να θυσιασουμε το μυθο, οχι ομως τη δημιουργια. Πως μπορει να μην υπαρχει δημιουργια;

Κι ομως, δεν υπαρχει δημιουργια χωρις μυθο, δε μπορουμε να ειμαστε για τιποτα σιγουροι χωρις μυθο. Αυτος μας απαλλασσει απ την πιθανοτητα να κανουμε λαθος, απ τα αγωνιαδη ερωτηματα καθε ειδους, γιατι ο μυθος δε γοιαζεται για την αληθεια η το φεμα. Αυτο ειναι η ομορφια του. Μπορω ν αμφιβαλλω για ολα, ακομη και για την αμεση σκοπια μου θεωρησης, το εγω μου δηλαδη, δε μπορω ν αμφιβαλλω ομως για το μυθο, γιατι μ αυτον δεν απαντω, αλλα προχωρω, δε διαπιστωνω, αλλα πιστευω. Τι ομως πιστευω, αν αρω τη δημιουργια;

Η πιστη δεν εχει αναγκαστικα αυτικειμενο, μπορει γα δικαιωνεται κι απο μονη της. Αλλιως, μπορει γα μη στρεφεται σε κανενα πραγμα, γιατι ακριβως η πιστη μας απαλλασσει απ τα πραγματα, οχι γιατι αυτα ειναι κατι κακο, αλλα γιατι η φυση της ειναι να μην εχει σκοπο και περιεχομενο περναει τ αυτικειμενα, κι αυ το θελουμε, μας τα επιβεδαιωγει, γιατι τα περασε. Κι ο χωρος που φτανει η πιστη περγωνυτας τ αυτικειμενα δεν ειναι, βεβαια, κενο. Για την πιστη, το κενο δεν εχει καμια διαφορα απο τ αυτικειμενα, αφου μεσα του δημιουργουνται. Ουσιαστικα η πιστη στρεφεται στο τιποτα. Κι αν αρω τη δημιουργια απο το μυθο, αυτικρυζω το τιποτα.

Γιατι ο μυθος δενει το τιποτα με τη δημιουργια. Μεχρι το τιποτα φτανω με το μυθο, κι απ το μυθο κατεβαινω στη δημιουργια. Αυτος ειναι ο λογος που ο μυθος μπορει και γα δημιουργει και να φερνει τον αμεσο τροπο της γλωσσας. Γι αυτο, ακομη, δε δημιουργει αναγκαστικα η γλωσσα σταν μιλαει. Με το ειμεσο μιλημα της του μυθου δημιουργει, με το αμεσο μιλημα της στο μυθο δειχνει την πραγματικη της φυση. Κι αυτη βρισκεται στο τιποτα. Αυτο ειναι ο μυθος, ενα ονομα για το δεσμο του τιποτα με τη δημιουργια. Κι αυτος ειναι ο λογος που μ ολα μιλαει αμεσα κι ειμεσα γ λωσσα. Καθε τι ειναι δημιουργια και τιποτα, κι ο μυθος μιλαει γι αυτο το γεγονος, ετσι που ειναι δημιουργια και τιποτα. Γι αυτο, θεωρουμε πως ο μυθος φερνει το τιποτα στη δημιουργια.

Αν θελαμε γα το παρουμε ετσι, τοτε θα επρεπε γα προσθεσουμε, πως η δημιουργια περιλαμβανεται στο τιποτα. Μπορουμε ομως γα πουμε ακομη, πως το τιποτα γινεται δημιουργια με το μυθο. Ποια διαφορα, λοιπο, εχουμε στους δυο λογους, πως η δημιουργια περιλαμβανεται στο τιποτα και πως το τιποτα γινεται δημιουργια; Ειναι φανερο, πως εχουμε διαφορα γλωσσας. Στη πρωτη περιπτωση προσχρισμαστε στην ιδεα του κενου, στη δευτερη μας ενδιαφερει η δημιουργια. Ομως, ο δυο αυτες αποφεις ειναι μοναχα ενδεικτικες για το τι λειμε. Γιατι αλλο πραγμα ειναι να περιλαμβανεται η δημιουργια στο τιποτα, κι αλλο για γινεται το τιποτα δημιουργια. Και τους δυο αυτους λογους τους λειμε ο μυθος, αφου εξυπηρετει τη δημιουργια και το τιποτα, και μ αυτον τους λειμε, ειναι ομως φανερη καποια διαφορα, που μοιαζει βασικη για οτι ειπαμε μεχρι τωρα μυθο.

Για να δουμε καλα αυτη τη διαφορα, πρεπει να μιλησουμε για το θανατο. Τι θα πρεπει γα θεωρησουμε πως λειμε θανατο; Φαινεται: πως εννοουμε την ελλειψη της ζωης. Τη ζωη ομως, παλι, φαινεται γα την εννοουμε, ετσι, σαν αρχινισμα και γενεση, κι η γενεση ειναι δεδομενο της δημιουργιας αρα, ο θανατος θα περιλαμβανεται στη δημιουργια, δημιουργεται σαν αυτιθεση της ζωης, που κι αυτη δη-

μιουργεῖται. Αυτος είναι ο τρόπος του μυθου. Γι αυτον, δημιουργια θα πει ζωη και θανατος, που συνεργάζονται και συγχρονίζονται στη βαση της γενεσης. Απ τη γενεση μεχρι τη δημιουργια μενει κατι ακαλυπτο, κατι που παρεμβαλλεται αναμεσα στη δημιουργια και τη γενεση. Βασικο εργο του μυθου ειναι γα δενει το τιποτα με τη δημιουργια, επομεγο εργο του ειναι γα δενει τη ζωη και το θανατο στη γενεση, σαν δυο πλευρες του ίδιου πρυγματος. Καθε τι για το μυθο εχει μαζι ζωη και θανατο. Δεν εξαντλειται ομως ο μυθος εκει. Το κατι που γινεται, καποτε δεν ξαγαγινεται, κι αυτο επιβεβαιωνεται απ τη μαρτυρια του χρονου, που γινεται αγαγκαστικη. Ο χρονος, βεβαια, χανεται στην αιωνιοτητα, αυτο ομως δε σημαινει πως δεν υπαρχει, αλλα ακριβως πως μ αυτην επιβεβαιωνεται. Ο λογος που δενει ζωη και θανατο σε μια μορφη ειναι εμμεση γλωσσα. Και μεσα σ αυτο το μιλημα ομως μπορονμε γα δουμε την αμεση γλωσσα. Κι αυτη μιλαι για το συγκεκριμενο πραγμα που χανεται, χωρις να γοιαζεται για το ταυτομα ζωης και θανατου. Μεσα σ αυτο το ταυτομα υπαρχει κατι αμεσο κι αυτο διγεται και μεσα στη φυση της ζωης και του θανατου. Οχι μονο, δηλαδη, δενεται η ζωη με το θανατο σε μια μορφη, αλλα κι η ζωη εχει μεσα της, σαν ισοτιμο στοιχειο, το θανατο, κι ο θανατος τη ζωη. Με τετια αντιληφη δενει κι ο μυθος ζωη και θανατο: δενει τη ζωη που εχει το θανατο με τη ζωη που εχει ο θανατος και το θανατο που εχει τη ζωη με το θανατο που εχει η ζωη. Πιο βαθια ακομη, δενει αυτα τα δυο ζευγαρια μεταξυ τους. Ετσι, μεσα στο μυθο, ο θανατος κι η ζωη εμφανιζονται το ενα στη θεση του αλλου, χωρις καμια διαθεση διακρισης τους, γι αυτο, δγαινει, πως εμφανιζει το ενα το αλλο. Πραγματικα ομως, εμφανιζει το καθενα με τον εαυτο του η με το αλλο, γιατι ο μυθος δε γοιαζεται για τη ζωη η για το θανατο, αλλα για τη δημιουργια.

Αυτος ο λογος του μυθου μοιαζει με κειμον που ταυτιζει το κενο με την αιωνιοτητα. Δεν πρεπει δηλαδη να θεωρησουμε, πως οταν δεν εχουμε ζωη, εχουμε το κενο του θανατου, η, πως οταν δεν εχουμε θανατο, εχουμε το κενο της ζωης, πως δηλαδη αυτα τα δυο δημιουργουνται απ το κενο και πως, τελικα, ζωη και θανατος ειναι αυτιστοιχα η ίδια με την ουσια και μη ουσια. Αυτο θα εσημαινε, πως με την ουσια παει η ζωη και με την μη ουσια ο θανατος, σκεψη ευκολη και σφαλερη. Για το μυθο, η ουσια μπορει γα εχει ζωη και θανατο κι η μη ουσια το ίδιο, οπως στη γενεση εχουμε ζωη και θανατο συγχρονισμενα σε μια μορφη. Το διαστημα απ τη γενεση μεχρι τη δημιουργια το καλυπτει ο μυθος με μια σχεση αναλογη της σχεσης κενου κι αιωνιοτητας.

Η δημιουργια δεν ταυτιζεται με τη γενεση, γιατι τοτε θα ειχε αυτιθετο το θανατο και γενεση θα εσημαινε ζωη, η, αλλιως, γενεση θα εσημαινε ουσια και θανατος μη ουσια, ο θανατος δηλαδη θα ξεπερνουσε τη δημιουργια: ετσι, θα ηταν αδυνατο να δημιουργει η γλωσσα, θα ηταν αδυνατο να δημιουργει, πολυ περισσοτερο γα ξεπερναι τη δημιουργια — και δε θα μπορουσαμε γα μιλαμε για το τιποτα. Πιο καθαρα, θα επανε γα υπαρχει η γλωσσα, μαζι με το θανατο, και δε θα μπορουσε, λοιπον, γα τον συσχετισει με τη ζωη, ο θανατος δηλαδη κι η ζωη θα ηταν ασχετα μεταξυ τους και δε θα μπορουσαν με κανενα τροπο γα συσχετιστουν.

Απ αυτο το δεδομενο, πως η γενεση ειναι μονο εμφανιση της δημιουργιας, φανεται πως η δημιουργια περιλαμβανει κι αλλες δυνατοτητες εξω απ τη γενεση και, βεβαια, αυτες θα δρισκονται μεσα στα ορια της μυθικης γλωσσας. Αυτες οι δυνατοτητες καλυπτονται απ την αιωνιοτητα, που σαν αμεση γλωσσα εναντι της εμμεσης του χρονου, μπορει γα προηγειται απ τη γενεση. Ετσι ομως δγαινει πως οι λεπτε γενεση ειναι στι ειπαμε κενο.

Η ζωη, λοιπον, κι ο θανατος ταυτιζονται και συγχρονιζονται στο κενο, που το

λεμες γενεση απο μια σκοπια θεωρησης που θελει να διαφυγει την αιωνιοτητα — και το μυθο, που ταυτιζει αιωνιοτητα και κενο στη δημιουργια.

Το ζητημα αυ περιλαμβανεται η δημιουργια στο τιποτα η αυ γινεται απ το τιποτα, προερχεται απ τη δυσκολια να πουμε πως η δημιουργια ταυτιζει το κενο και την αιωνιοτητα κι εη αιωνιοτητα και το κενο μοιαζουν να ταιριαζουν πιο πολυ στο τιποτα παρα στη δημιουργια. Καλυτερα, η σπουδαιοτητα αυτης της διαφορας βασιζεται στο οτι πρεπει να θεωρησουμε πως η δημιουργια ερχεται απ το μυθο, για να ταυτισει και να συγχρονισει κενο κι αιωνιοτητα. Ετσι η παρουσια του μυθου ειναι αναγκαστικη για να εχουμε απ το τιποτα δημιουργια, και καταληγουμε, πως δεν περιλαμβανεται η δημιουργια στο τιποτα, αλλα πως το τιποτα γινεται με το μυθο δημιουργια.

Μ αυτον το λογο, το κενο απομακρυνεται και μαζι του ο θανατος, που συγαισθηματικα μας οδηγει να τον βαλουμε αυτιθετο κι αυτιμαχο στη δημιουργια. Για να γινει αυτο, θα επρεπε να θεωρησουμε πως ταυτιζει το κενο και την αιωνιοτητα κι εκει μεσα να βαλουμε τη ζωη και το θανατο. Μ αυτο του τροπο το τιποτα θα γινοταν ζωη με δικα του εσωτερικα στοιχεια, χωρις να χει καμια αγαρκη τη γλωσσα η το μυθο. Θα εμενε τελικα κυριαρχος ο θανατος, που θα ταυτιζοταν με το τιποτα. Κι ομως, αυτο κιολας δειχγει πως θα καναμε λαθος. Τι εσωτερικα στοιχεια θα μπορουσε να εχει το τιποτα ωστε να μεταβει στη ζωη και πως η ζωη θα γινοταν θανατος, αφου αυτα τα δυο δε θα περιλαμβανονταν σε τιποτ αλλο; Δημιουργουνται ακομη κι αλλα ζητηματα με μια τετια θεωρηση των πραγματων.

Το γεγονος αυτο δειχγει ποσο απαραιτητο ειναι να πουμε για το θανατο το λογο που πρεπει. Κι αυτος ο λογος λεει πως ειναι αλλο το τιποτα κι αλλο το κενο, αλλο το κενο κι αλλο ο θανατος πως η παρουσια του μυθου ειναι απαραιτητη για να παμε στο τιποτα, και πως στο τιποτα ο θανατος φτανει ειμιεσα κι οχι αμεσα. Η αμεσοτητα που διγει η γλωσσα μεσα στην ειμιεση φυση των εμφανισεων της εμφανιζεται και στο θανατο, που γι αυτο και μονο, επειδη η γλωσσα μπορει παντα να ειναι αμεση, φαινεται τοσο αποκλειστικος και βασικος. Στην πραγματικοτητα ειναι κι αυτος κατι δευτερο μπροστα στην αμεσοτητα της δημιουργιας και τη δημιουργικη λειτουργια του μυθου, ειναι κατι ειμιεσο, ας πουμε μια ειμιεση εμφανιση του κενου, που στο χωρο της δημιουργιας γινεται αμεση, κυριως γιατι η προηγουμενη του δημιουργια ειναι αμεση σε σχεση μ αυτον.

Ετσι, ολα περιλαμβανονται στο μυθο. Αυτο το λεει ο μυθος με τη δημιουργια που ειναι ο μοναδικος του τροπος. Ειναι ο μοναδικος τροπος να μας παει στο τιποτα. Η τροπη του τιποτα σε δημιουργια λεγεται μυθος. Κι αυτο το λεει παντα η γλωσσα. Δε μπορω λοιπον να αρω το μυθο, γιατι χανω την επαφη με τη γλωσσα. Το μονο που μπορει να δειχγει αυτη η αρση, ειναι πως βρισκομαι σ επαφη με το τιποτα. Καθε αλλος τροπος αρσης ειναι φεμα, όπως το φεμα του θανατου, που παει να διαχειριστει τη γλωσσα και να ουρμαστει τιποτα. Το τιποτα ομως δεν ειναι μονο ο θανατος, και δεν ειναι μονο τιποτα ο θανατος. Οπως ολα, βρισκεται μεσα στη δημιουργια, τ ονομα που παιρνει ο μυθος απ την γλωσσα για να το δωσει στην τροπη του τιποτα σε δημιουργια, σε κατι οτιδηποτε. Τη δυγατοτητα που εχει ο θανατος να φτασει στο τιποτα την εχει καθε τι. Ολα οσα φταγουν στο τιποτα εχουν θανατο, κι ο θανατος ομως τα εχει ολα αυτα. Στη γλωσσα το καθε τι ειναι ολα και τα ολα ειναι το καθε τι. Αυτη τη δυγατοτητα την παιρνει η γλωσσα απ την επαφη της με το τιποτα, γιατι ετσι μπορει να λεει οτι μπορει να φτασει στο τιποτα και μαζι να βρισκεται στο ιδιο το τιποτα. Μπορει να λεει και να γινεται η να λεει και να μη γινεται. Κινειται δηλαδη μεσα στο χωρο του τιποτα, απ όπου βρισκεται με το μυθο στη δημιουργια η τα φερ-

νει ολα και καθε τι στο τιποτα. Γι αυτο, καταληγει να κανει το καθε τι τιποτα και το τιποτα καθε τι. Μπορει να λεει και να γινεται η να πανει να ειναι οτι ειναι η να λεει και να μη γινεται. Καθε τι και ολα εχουν τη δυνατοτητα με τη γλωσσα μοναχα να γινονται και να μη γινονται μαζι, η γλωσσα τους εξασφαλιζει τη δυνατοτητα να τα χουν και τα δυο μαζι, δημιουργια και τιποτα. Ο μυθος λεει αυτο το πραγμα με τη μορφη της δημιουργιας, μεσα ομως στη δημιουργια η γλωσσα δειχνει ειμεσα το τιποτα, κι ετσι, καθε τι κι ολα ειναι ολα και καθε τι και μαζι τιποτα. Αυτον τον παραδοξο λογο λεει η γλωσσα. Κι οτι λεει, γινεται και μαζι δε γινεται. Οσα μπορουν, με τη γλωσσα, να φτασουν στο τιποτα, ταυτιζονται, συγχρονιζονται και συγχωνευονται μεσα του, κι ολα φαινονται μεσ στο τιποτα με τη γλωσσα. Απ το τιποτα ξεκιναει η γλωσσα και στο τιποτα γυριζει. Εργο της ειναι να λεει το τιποτα, να μη μπορει παρα να λεει μ ολα οσα φταγουν στο τιποτα: την πετρα και το θανατο, τη ζωη και τη σιωπη, το κενο και το σωμα, την αιωνιοτητα και το χυαρι του νερου.

(Μικρο δοκιμιο για τη γλωσσα, Β' κεφ., 1965, α' παρουσιαση 1967)  
συνεχιζεται

### ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

### ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2—4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. Θ. 142 ΠΑΤΡΑ